



KERKBLAD

GEREFORMEERDE KERK
DAARLE

13 februari 2022

Zondag 13 februari

Voorganger: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
15.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Viering Heilig Avondmaal
Organisten: Dhr. B. Scholten, dhr. R. Roelofs
Kindernevendienst: Jaëlle Valk (1, 2, 3) Jorinde Immink (4, 5, 6)
Kinderoppas: Marieke Immink, Nienke Kamphuis
Tiernernevendienst: Bert Dubbink
Collecte: Kerk, onderhoud
Bloemen bezorgen: Miny Reimink

Zondag 20 februari

Voorgangers: 9.30 uur Ds. H. de Haan, den Ham
15.00 uur Ds. J.A. Dekker, Lemele
Organisten: Dhr. R. Roelofs, dhr. L. van de Schootbrugge
Kindernevendienst: Anja Valk (1, 2, 3)
Kinderoppas: Eva Bartels, Aly Veurink
Collecte: Kerk, onderhoud
Bloemen bezorgen: Henny Kamphuis

Zondag 27 februari

Voorgangers: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Kinderdienst (n.a.v. VBC)
15.00 uur Ds. G. de Goeijen, den Ham
Organisten: Dhr. R. Roelofs, dhr. L. van de Schootbrugge

Kinderoppas: Géranda Kamphuis, Dinie Bartels
Collecte: Jeugd, onderhoud
Bloemen bezorgen: Edith Kamphuis

Zondag 6 maart

Voorganger: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
15.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Organisten: Dhr. L. van de Schootbrugge, dhr. R. Roelofs
Kindernevendienst: Dianne Seigers (1, 2, 3) Hester Poorterman (4, 5, 6)
Kinderoppas: Zwanet Boeschen-Hospers, Roelien Voortman
Collecte: Kerk, diaconie
Bloemen bezorgen: Anja Valk-Bannink

Woensdag 9 maart, Biddag

Voorgangers: 9.30 uur Ds. E.J. Prins
Kerk en school
19.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Organist: Dhr. L. van de Schootbrugge
Kinderoppas: Judith Maneschijn, iemand v.d. Hervormde kerk
Collecte: Diaconie, NBG
Bloemen bezorgen: Henny Kamphuis

Zondag 13 maart

Voorgangers: 9.30 uur Ds. L. Kramer, Emmeloord
15.00 uur Da. H.J. Paas, Nijverdal
Organisten: Dhr. D. ten Hove, dhr. L. van de Schootbrugge
Kindernevendienst: Rianne Kamphuis (1, 2, 3)
Tienervendienst: Agnes Dubbink
Kinderoppas: Celine Valk, Anne Bargboer
Collecte: Kerk In Actie, onderhoud
Bloemen bezorgen: Jan en Martha Immink



UIT EN VOOR DE GEMEENTE

...waarin mijn anker eeuwig hecht

Een anker zorgt ervoor dat een schip op zijn plek blijft liggen, dat het niet doelloos gaat rondzwalken, op drift raakt en te pletter slaat. Door een anker heb je houvast. Wat is nu het anker in ons leven? Hebreëën zegt: 'De hoop op wat voor ons in het verschieft ligt, is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel' (6:18-19). In onzekere tijden is het fijn om perspectief te hebben, uitzicht.

Het anker zijn Gods beloften en de uitwerking daarvan. In die beloften komt God zelf naar ons toe; Hij laat zichzelf erin zien. Hij gééft zichzelf daarin aan ons. Hij laat ons daarin zijn goddelijke Vaderhart zien en roept ons op om te geloven en te vertrouwen.

Gods beloften mag je vastgrijpen: de belofte van vergeving, eeuwig leven, hulp in nood, kracht naar kruis, genade in schuld, troost in verdriet, redding in zorg en moeite, licht op je pad... Onzeker is je leven, onrustig is je hart, totdat je rust vindt in God.

Het anker van Gods beloften is door Jezus Christus vastgemaakt in het hemelse heiligdom. Daarom hebben wij hoop! Ons perspectief is zó zeker als het werk dat Jezus voor ons heeft gedaan. Het anker ligt niet ónder ons, maar bóven ons: vast in de hemel – en het ankertouw is als een koord van liefde dat mag worden vastgemaakt in ons hart en leven.

Grijp Gods beloften vast en hoop op Hem! Geloof in de Here Jezus en je zult vastheid, zekerheid, rust en redding vinden. Laat Jezus Christus de vaste grond zijn waarin je anker rust – vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.

KERKENRAAD

Huisbezoeken

Vanaf 1 maart hopen wij te beginnen met de "groot huisbezoeken". Er zijn 10 groepen verdeeld over 10 avonden. Iedereen die de voorkeur voor een groothuisbezoek heeft aangegeven, krijgt t.z.t. een persoonlijke uitnodiging voor één van deze avonden.

Een groothuisbezoek ziet er als volgt uit:

20.00 u beginnen met koffie/thee en iets lekkers. Opening door ouderling met Bijbellezen en gebed. Vervolgens hopen wij aan de hand van gesprekskaartjes tot een gesprek te komen, +/-21.30 u afsluiting. Iedereen is welkom. Als je je niet hebt opgegeven en toch graag mee wilt doen, kun je je nog melden bij de wijkouderling.

DIACONIE

De avondmaalscollecte van D.V. zondag 13 februari is bestemd voor Mensenkinderen. Mensenkinderen biedt hulp aan de allerarmsten (ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging) en helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië en Moldavië voor wie niemand anders zorgt.

Het Bijbels uitgangspunt leidt tot de volgende missie

van Mensenkinderen: *Mensenkinderen is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en ondersteuning van diaconale- en evangelisatieactiviteiten.*

In de Bijbel komt het woord 'mensenkind' (Hebreeuws: *ben adam*) veelvuldig voor. Hiermee wordt de enkeling in het geheel van de mensheid bedoeld. Het wil zeggen dat God te midden van miljoenen mensen oog heeft voor die ene mens.

Dat is ook wat Mensenkinderen beoogt: oog hebben voor (de nood van) de individuele mens. Mensen zijn geen nummers, maar individuen die behoefte hebben aan voedsel, onderdak, liefde, zorg en hoop voor de toekomst. Mensenkinderen zet zich er voor in om Gods zorgende liefde en liefdevolle zorg handen en voeten te geven en werkt uitsluitend via kerken en lokale organisaties.

Van harte bij u aanbevolen.

Collectes

De afgelopen maand is er geld voor de collectes binnengekomen via de bankrekeningen van de kerk en diaconie. Deze collectegelden zijn via een verdeelsleutel verdeeld over de collectedoelen die de afgelopen maand op het collecterooster stonden. Daarnaast is er ook gecollecteerd in de kerk.

Opbrengst collectes over de maand januari

Kerk	€ 373,12
Onderhoud	377,19
Diaconie	489,54
KIA missionair werk	223,45
Jeugd	227,60

Verjaardagfonds november en december 2021

Voor de Kerk	€ 347,00
Voor de bloemen	20,00
Voor World Servants Daarle	10,00

Giften:

Voor de kerk	2x € 100,00
Voor de bloemen	25,00



KINDEROPPAS

20 maart	Mini Veldman	Hester Poorterman
27 maart	Marlies Bartels	Franciska Willems
3 april	Anniek Immink	Wendy Reefhuis
10 april	Janien v.d. Schootbrugge	Renske Immink

WORLD SERVANTS DAARLE

Project HarmJan

HarmJan Bosch zou dit jaar met World Servants naar Ethiopië gaan. Vanwege een burgeroorlog vindt World Servants het niet meer veilig om daar naartoe te gaan. De deelnemers van de Ethiopië-groep stonden voor de keuze om met een ander project mee te gaan. In de periode wanneer HarmJan op project zou gaan, waren alle projecten vol en vanwege zijn werk is het voor hem helaas niet mogelijk om in een andere periode op project te gaan.

Tussenstand

Wij zijn blij en dankbaar dat we al €10.000 hebben opgehaald. Allen hartelijk dank hiervoor.

Taarten

Wij bakken graag weer taarten voor u. Bestellen kan via: www.geef.ws/taartenactiedaarle. Graag 1 week van tevoren uw taart bestellen.

Valentijnsactie

Wilt u, *last-minute*, uw geheime liefde, vriend(in) of iemand anders verrassen? Dan kunt u vandaag nog een mail sturen naar wstdaarle@hotmail.com en bij ons een bestelling plaatsen (inclusief een persoonlijke boodschap). Wij zullen deze dan op 14 februari binnen Daarle bezorgen bij de ontvanger, buiten Daarle moet zelf bezorgd worden.

De prijzen zijn als volgt:

- Hartjeslolly €3,50
- 10 chocoladehartjes €4,00

Combineren is mogelijk!

Op onze sociale media staat vermeld dat er ook rozen besteld kunnen worden, maar deze zijn omwille van de korte tijd nu niet meer te bestellen.

Stampotbuffet

Op vrijdag 25 februari kunt u bij ons aanschuiven voor een heerlijk stampotbuffet! Opgeven kan alvast via wsdaarle@hotmail.com. Verder informatie volgt via onze sociale media.

Autowasactie

Op zaterdagochtend 5 maart staan wij bij de Gereformeerde kerk klaar om uw auto te wassen.

VOLWASSEN CATECHISATIE

Helaas kon de volwassencatechese op 27 januari jl. toch niet doorgaan. Maar er is nu een nieuwe datum gepland: donderdagavond 3 maart, 20.00 uur in Rehoboth. Graag wel weer even van tevoren opgeven, het liefst vóór dinsdag 1 maart.

DANKBETUIGING

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor het overweldigend medeleven die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van mijn man en onze vader en lieve opa *Evert Wassink*.

Namens *Dini Egberts, kinderen en kleinkinderen*

Open dagen Theologische Vorming Gemeenteleden.

Ondanks de beperkingen door de Corona maatregelen heeft de cursus dit seizoen toch doorgang kunnen vinden. We hopen dat in september 2022 de nieuwe cursus ook van start mag gaan.

Kom kennismaken met de cursus TVG die al sinds 2003 in Rijssen wordt gegeven. Begonnen als cursus voor de regio, heeft het zich inmiddels uitgebreid met cursisten uit gemeenten in de verre omgeving van Rijssen en hebben al honderden de cursus met veel enthousiasme en zegen gevolgd.

U kunt op **zaterdag 26 maart** de lessen Nieuwe Testament, Gemeenteopbouw en Kerkgeschiedenis of op **zaterdag 2 april** de lessen Dogmatiek, Ethiek en Gemeenteopbouw bij wonen. U bent van harte

welkom. De lessen duren een uur en beginnen om 9 uur. Van 10 uur tot 10.15 uur is er een pauze. De lessen duren tot 12.15 uur.

Neem eens een kijkje voor een indruk en onderga de sfeer. Misschien helpt zo'n bezoekje bij het nemen van een beslissing om aan de cursus deel te nemen. Vanzelfsprekend kunt u deze ochtend ook alle gewenste inlichtingen krijgen. Voor inlichtingen kunt u ook terecht bij de cursusleider Ds. K.A. Hazeleger, tel. 0546-625223; email:

k.a.hazeleger@hetnet.nl of bij de secretaresse mevrouw Ria Harbers, tel. 0548-515929; email tvgrijssen@gmail.com.

Bij deelname aan een van de open dagen graag een berichtje naar de secretaresse.

De lessen worden gegeven in het Kerkelijk Centrum Sion, Johannes Vermeerstraat 2 in Rijssen.

Zomerweek in Almelo

Speciaal voor jongeren van 18 tot 25 jaar. Lijkt het jou gaaf om sport- en spelactiviteiten te organiseren voor kinderen met verschillende etnische achtergronden? Sta jij open om te vertellen over Jezus? Heb je een week in de zomervakantie beschikbaar? Dan zoeken we jou!

In Almelo hebben de Protestantse gemeente 'De Ontmoeting', Baptistengemeente Ichtus in Wierden en Evangelie & Moslims samen een pioniersplek opgezet. Deze pioniersplek richt zich op Turkstaligen in Twente. Via de pioniersplek wordt contact gezocht met mensen in de wijk om het evangelie van Jezus Christus uit te dragen in woord en daad. Van 13 tot en met 20 augustus 2022 worden sport- en speldagen georganiseerd door een team van Dabar (IZB). Doel is om kinderen (die vaak niet op vakantie kunnen) een fijne week te bezorgen, ze iets van het evangelie mee te geven, én contacten te leggen met (groot)ouders. De doelgroep bestaat uit kinderen uit de wijk met verschillende etnische achtergronden, onder andere kinderen met een Turkse achtergrond. Tijdens deze week verblijf je in het kerkgebouw van 'De Ontmoeting' in Almelo. Het is een voormalig gymnastieklokaal met een ruim plein. Achter de kerk ligt een sportveld waar je als team gebruik van kunt maken.

Je wordt ondersteund door een lokale Dabar-commissie.

Gemeentelieden en leden van het pioniersteam verlenen hand- en

spandiensten, zorgen zo nodig voor heerlijke maaltijden en geven een vervolg aan de contacten.

Wil je meer weten, neem dan contact met ons op! Meer informatie en/of aanmelden kan via de website van

IZB/Dabar: https://www.izb.nl/dabar/camping?relation_id=47874

AGENDA

Maandag 21-02 Verkoop collectemunten 19.30 – 20.30u
Maandag 28-02 4-jarig 'Pastoraal bezoek' van de classispredikant ds. Klaas van der Kamp (pastorie en kerkenraadsvergadering)
Dinsdag 15-03 Vergadering Kerkenraad 19.45u
Donderdag 24-03 Gemeenteavond – thema 'Toekomst van onze kerk'

VERSCHIJNING KERKBLAD

Het volgende kerkblad zal verschijnen op 13 maart.

Kopij kan t/m **zaterdag 5 maart 17.00 uur** worden ingeleverd bij:

Jacqueline Dubbink, Dalvoordeweg 24a.

E-mail: g-kerkblad@pkn-daarle.nl

BANKREKENINGNUMMERS VAN DE KERK

Gereformeerde Kerk	NL52RABO.032.48.05.268
Gereformeerde Kerk Collectemunten	NL52RABO.032.48.28.160
Diaconie	NL77RABO.032.48.14.712
Zending	NL94RABO.032.48.15.182
Oudercommissie Jeugd	NL69RABO.032.48.24.750
World Servants Daarle	NL03 RABO 0337 6519 57

Website van de kerk:

www.pkn-daarle.nl

