



KERKBLAD

GEREFORMEERDE KERK DAARLE

21 februari 2021

De genoemde diensten zijn onder voorbehoud ivm de coronamaatregelen

Zondag 21 februari

Voorganger: 9.30 uur Ds. T. Veenstra, Kampen
Bloemen bezorgen: Miny Reimink

Woensdag 24 februari, Vesper

Voorganger: 19.30 uur Ds. E.J. Prins

Zondag 28 februari

Voorganger: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Bloemen bezorgen: Janny Reefhuis

Woensdag 3 maart, Vesper

Voorganger: 19.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld

Zondag 7 maart

Voorgangers: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
15.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Organisten: Dhr. R. Roelofs, dhr. L. van de Schootbrugge
Kindernevendienst: Rianne Kamphuis (1, 2, 3) Gijsbert Immink (4, 5, 6)
Kinderoppas: Rianne Reefhuis, Nienke Kamphuis
Bloemen bezorgen: Henk en Alie van Lenthe

Woensdag 10 maart, biddag

Voorgangers: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
19.30 uur Ds. E.J. Prins, gez. dienst in Herv. kerk
Organisten: Dhr. L. van de Schootbrugge
Kinderoppas: Renda Bartels + iemand vd Herv. gemeente
Bloemen bezorgen: Henny Kamphuis

Zondag 14 maart

Voorgangers: 9.30 uur Ds. J.A. Dekker, Lemele
15.00 uur Ds. K. van der Kamp, Kampen
Organisten: Dhr. R. Roelofs, dhr. G. Diepenveen
Kindernevendienst: Anja Valk (1, 2, 3)
Tiernernevendienst: Agnes Dubbink
Kinderoppas: Dinie Bartels, Alie Veurink
Bloemen bezorgen: Dieks en Truus Heuver

Woensdag 17 maart, Vesper

Voorganger: 19.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld

Zondag 21 maart

Voorgangers: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
15.00 uur Ds. Y. Breemes, Hollandscheveld
Jongerendienst
Organisten: Dhr. L. van de Schootbrugge, dhr. R. Roelofs
Kindernevendienst: Lian Wetering (1, 2, 3) Jaëlle Valk (4, 5, 6)
Kinderoppas: Geranda Kamphuis, Jacqueline Dubbink
Bloemen bezorgen: Edith Kamphuis

stil staan

Laat mij stilstaan bij uw lijden
dat u kwam om te bevrijden
dat u droeg, wat wij niet konden,
de ellende van de zonde

40 dagen is maar even
maar wilt u de krachten geven
om 't mysterie te onthullen
Heilige, wil mij vervullen

ANNE LIES MOSSEL-DE KIEVIT



UIT EN VOOR DE GEMEENTE

40-dagentijd

Pasen valt dit jaar vroeg. Dat betekent dat de 40-dagentijd ook vroeg begint: woensdag 17 februari – de zondagen tellen niet mee, omdat zondagen feestdagen zijn! 40 is een belangrijk en betekenisvol getal in de Joods-Christelijke geschriften: in Genesis lezen we, dat het ten tijde van Noach 40 dagen en nachten regende: de aarde werd vernietigd door de grote watermassa. In Exodus trekt het volk Israël weg uit Egypte, maar op deze bevrijding volgt door eigen ongeloof een periode van 40 jaar waarin ze in de woestijn rondzwerven vóór ze het door God beloofde land binnengaan.

Mozes vastte 40 dagen voor hij de Tien Woorden ontving op de berg Sinai. Jezus vastte 40 dagen in de woestijn als voorbereiding op zijn taak. Vooral het laatste wordt door de meeste christenen gezien als de sleutel voor de duur van de voorbereidingstijd voor Pasen.

In Rooms-katholieke kring wordt deze tijd ook wel de ‘vastentijd’ genoemd, die begint op de Aswoensdag met (normaliter) het halen van het askruisje, waarbij wordt gezegd: ‘Gedenk dat je stof bent en tot stof zult weerkeren’ (Gen. 3:19). Ooster-orthodoxe christenen laten de as op de kruin strooien in plaats van een kruisje op het voorhoofd. Deze as is het overblijfsel van verbrande ‘palmtakken’ (vaak buxustakken), die het jaar daarvoor gebruikt zijn voor de viering van Palmpasen. Het ritueel wordt uitgevoerd ter bezinning en als uiting van boetvaardigheid. In die zin is het een voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen.

Als teken van berouw en vasten komt het gebruik van as in de Bijbel veelvuldig voor.

Daarnaast is er in de reformatorische kerken een traditie waarin naar aanleiding van de ‘zeven kruiswoorden’ vanaf de zevende zondag vóór Goede Vrijdag het lijden van Christus in de verkondiging centraal wordt gesteld. Men spreekt in dat kader van de ‘lijdenstijd’.

Goede Vrijdag laat ons de diepste vervulling zien van Gods rijke beloften. Beloften die Hij al aan Abraham heeft gegeven.

U ontvangt binnenkort ook de 40-dagenkalender. Als kerkenraad hopen wij dat deze kalender zal helpen om de rijkdom van Goede Vrijdag en Pasen te (her)ontdekken en dat Jezus Christus daardoor des te meer onze Heer en Redder wordt. Laten we de tijd nemen om bij Jezus te verblijven en Hem te koesteren als onze grootste Schat.

Vesper

Gedurende de 40-dagentijd is er elke woensdagavond in één van beide kerken om 19.30 uur (m.u.v. 10 maart, dan is er een biddagdienst) een Vesper.

Alle in dit kerkblad genoemde diensten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Dat geldt ook nog voor de diensten op Biddag.

Ds. Heusinkveld hoopt de ochtend weer door te brengen op de basisschool en zal daar in elke groep vertellen over 'De biddende bouwer' (Neh. 2:1-20).

Hoe de ochtenddienst in de kerk wordt ingevuld is op dit moment nog niet bekend.

Voor recente wijzigingen: de afkondigingen in de diensten op zondag, pkn-daarle.nl en kerkdaarle.nl

- **Wij feliciteren**

21-02	mevr. J. Lusseveld – Horstink, Het Liefferdinck 3	82 jr
03-03	mevr. H. Dubbink – Dubbink, Dalvoordeweg 16	75 jr
08-03	dhr. B.J. Immink, Opgangerweg 4	83 jr

'Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten we juichen en ons verheugen'

Psalm 118 vs 24



KERKENRAAD

Kort verslag kerkenraadsvergadering 07-12-2020.

Opening

Ds. Heusinkveld heet iedereen van harte welkom en leest met ons uit het psalm 147. Hij geeft een korte uitleg en gaat voor in gebed.

Jeugdzaken

Op 18 december zijn de kerststukjes bij de ouderen gebracht. Het kofferproject is klaar, Ria heeft een volle koffer met voor elke leeftijd "wat wils" gemaakt. De gezinnen krijgen de koffer 3 weken te leen en daarna hoopt Ria in gesprek te gaan, d.m.v. een vragenlijst, met de ouders over hun beleving.

De drie speerpunten van het kofferproject zijn:

1. Ouders bewust maken van geloofsopvoeding
2. Praktisch aan het werk met het geloof
3. Manier om in gesprek te gaan met ouders (en kinderen)

Ambtsdragersverkiezingen:

Dankbaar zijn we dat de volgende broeders en zuster hun benoeming hebben aanvaard:

Als ouderling:

Gerdinand Valk
Esther Menkveld

Als ouderling kerkrentmeester:

Gerco Stokvis

Als Diaken:

Bert Kamphuis
Gerben Bartels

Als Jeugdouderling:

Jan Wouter Immink

We zijn blij en dankbaar dat hiermee de ambtsdragersverkiezing rond is. De bevestiging heeft inmiddels plaatsgevonden op zondag 10 januari 2021 in de morgendienst.

Situatie Coronamaatregelen:

- Naar aanleiding van de nieuwste maatregelen omtrent het coronavirus zijn de zondagochtenddiensten in ieder geval t/m 28 februari alleen online en via de kerkradio te volgen. De middagdiensten zijn voorlopig afgelast.
- Catechisaties en clubs en kindernevendienst zijn stil gelegd.
- Pastoraat: het reguliere huisbezoek gaat niet door. Het overige pastoraat gaat voornamelijk via de telefoon. Bezoek aan ouderen en zieken wordt alleen op verzoek gedaan (zowel door ouderlingen als predikanten) De diensten online volgen kan via www.kerkdaarle.nl (Gereformeerde Kerk)

Sluiting:

De vergadering wordt afgesloten met gebed.

DIACONIE

De afgelopen maanden is er geld voor de collectes binnengekomen via de bankrekeningen van de kerk en diaconie. Deze collectegelden zijn via een verdeelsleutel verdeeld over de collectedoelen die de afgelopen maanden op het collecterooster stonden.

Opbrengst collectes over de maanden december en januari

Kerk	€ 1880,65
Onderhoud	1258,04
Diaconie	1013,34
KIA kinderen in de knel	233,87
Collecte missionair werk	189,59
Jeugd	637,08

Giften:

Plaatselijk diaconaat	€ 266,00
Voor streamapparatuur	300,00
Voor de bloemen	30,00
Operatie Mobilisatie	25,00
Voor het kerkblad van herv lezer	15,00
Voor de kerk	10,00

40-DAGEN KALENDER

Evenals vorig jaar wordt u ook dit jaar een 40-dagenkalender aangeboden en bezorgd, met als titel: 'IK BEN ER VOOR JOU'. Vanaf 17 februari vindt u voor iedere dag een bijbeltekst, een gedicht, een lied enz. Zo komen wij steeds een stapje dichterbij het Paasfeest. Wij hopen dat iedereen weer mee doet en dat wij ons zo toch verbonden mogen voelen met elkaar. Een goede en gezegende 40 dagentijd gewenst!

KINDERNEVENDIENST

40-dagentijd

Helaas kunnen we de komende weken nog niet naar de kerk en kindernevendienst toe. Toch willen we tijdens de 40-dagentijd het project van Bijbelbasics gaan volgen. We hebben de kinderen van de kindernevendienst daarvoor een tasje met materialen thuisgebracht. Daarin zit onder andere een poster en een boekje wat hoort bij het project 'Een spoor van liefde', zodat thuis meegelezen en meegedaan kan worden.

De komende zeven weken leven we met het thema 'Een spoor van liefde' naar Pasen toe. We lezen zeven teksten over Jezus' laatste week volgens het Johannes-evangelie.

De volgende bijbelgedeelten staan centraal:

- 1) Maria giet olie over Jezus' voeten (Johannes 12:1-8)
- 2) Jezus wast de voeten van de leerlingen (Johannes 13:1-5, 12-17)
- 3) Jezus is de weg naar de Vader (Johannes 14:1-7)
- 4) Jezus belooft zijn vrede (Johannes 14:15-17, 25-28)
- 5) Jezus houdt van de leerlingen (Johannes 15:9-17)
- 6) Jezus wordt gevangengenomen (Johannes 18:1-14)
- 7) Maria ontmoet Jezus (Johannes 20:1-18)

Ook in de (online) diensten zal er kort aandacht zijn voor dit project. Er zal een filmpje getoond worden en een projectlied te horen zijn. We hopen dat we zo samen onderweg mogen zijn en het 'spoor van liefde' naar Pasen toe mogen volgen.

VAKANTIE BIJBEL CLUB

Beste kinderen,

Jaarlijks wordt er in de voorjaarsvakantie een vakantiebijbelclub georganiseerd voor de kinderen die dat leuk vinden. We zingen met elkaar, kijken naar een grappig toneelstuk, luisteren naar een Bijbelverhaal en maken een mooie knutsel of doen een leuk spel.

Helaas zal het dit jaar niet mogelijk zijn om binnen de maatregelen omtrent de corona een vakantiebijbelclub te organiseren. Dit vinden we natuurlijk heel erg jammer.

We hopen van harte om jullie volgend jaar terug te zien en er dan een fantastisch feest van te maken! Hopelijk tot dan!!

Groetjes namens het team van de vakantiebijbelclub

KINDEROPPAS

28 ma Inge Reefhuis, Zwanet Boeschen – Hospers

02 apr Mini Veldman, Janien v.d. Schootbrugge – Goede Vrijdag

04 apr Anne Bargboer, Rolien Voortman – Eerste Paasdag

05 apr Hester Poorterman, Renske Immink – Tweede Paasdag

11 apr Franciska Willems, Ina Immink



DANKBETUIGING

Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en telefoontjes die ik mocht ontvangen. Hiervoor hartelijk dank.

Hartelijke Groeten,

Andri Harmsen, De Weemelanden afd. De Brug, Koningsweg 24 7672 GD Vriezenveen.

DORCAS

Beste gemeenteleden,
wel een beetje aan de late kant maar alsnog een bericht van de Dorcas Voedselactie 2020. Wat een bijzonder jaar hebben we gehad. De 25^e Dorcas Voedselactie werd zo anders dan gepland. Er werden massaal uitdeelkaartjes verspreid en er werd digitaal geld gedoneerd. De giften liepen in november en december door. In heel Nederland werd er een totaalbedrag opgehaald van € 853.381,-- opgehaald! De Dorcas medewerkers schrijven: we zagen hierin de hand van de Heer. U zij de Glorie, schrijven ze. Prachtig om te zien dat de allerarmsten via Dorcas, dit pakket van hoop en bemoediging namens u mochten ontvangen. De voedselpakketten werden aangevuld met versproducten. Deze komen uit de groentekassen die met hulp van Dorcas door families zijn gebouwd. Deze families hebben een training en een lening van Dorcas ontvangen om zelf een bedrijf te starten. Zo kunnen ze in hun eigen levensonderhoud voorzien. Een mooie win-win situatie!
Nogmaals dank voor jullie giften voor de voedselpakketten.
Namens Dorcas Daarle: *Henny Kamphuis en Betty Valk.*

THEOLOGISCHE VORMING VOOR GEMEENTELEDEN

Nieuws van de TVG Rijssen

Als cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden zijn we gewend geregeld een stukje te schrijven in de kerkbladen. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte blijft van wat er bij ons speelt.

De laatste tijd hebben we weinig van ons laten horen. De reden kunt u raden: als gevolg van de coronacrisis lag de cursus stil. Inmiddels willen we met u delen dat we de moeilijke maar voor ons gevoel onvermijdelijke beslissing hebben genomen de cursus voor dit seizoen definitief stop te zetten. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat het nog altijd onduidelijk is wanneer we eventueel weer kunnen beginnen, en dat er inmiddels zoveel lessen zijn vervallen dat het onmogelijk is deze voor de zomervakantie nog in te halen. Het huidige cursusjaar moeten we als verloren beschouwen. We hopen na de zomervakantie een nieuwe start te kunnen maken.

Omdat de lessen dit seizoen niet meer doorgaan, is er dit jaar dus geen open lesmorgen. Daarmee vervalt een mooie mogelijkheid om kennis met onze cursus te maken. Mocht u toch meer over de cursus TVG Rijssen

willen weten, dan verwijzen we u naar de website van de hervormde gemeente Rijssen, www.hervormdrijssen.nl.

U vindt ons als 'Theologische vorming' onder 'Activiteiten', 'Toerusting, zending en overige'. Als u bepaalde vragen over onze cursus heeft, kunt u ook direct contact opnemen met onze secretaresse, mw. Ria Harbers (riaharbers@gmail.com), of met mijzelf (k.a.hazeleger@hetnet.nl). Wie weet dat we elkaar in de toekomst op de cursus tegenkomen!
(NB: Ds. Heusinkveld gaat het vak 'Ethiek' geven).

Ds. Karel Hazeleger, cursusleider

AGENDA

woensdag 24 februari	20.30 uur Gezamenlijk moderamen
maandag 15 maart	19.45 uur Kerkenraad

VERSCHEIJNING KERKBLAD

De volgende kerkbladen zullen verschijnen op: 21 maart en 18 april. Kopij kan tot respectievelijk **zaterdag 13 maart en zaterdag 10 april tot 17.00 uur (=wijziging!)** worden ingeleverd bij: Jacqueline Dubbink, Dalvoordeweg 24a. E-mail: g-kerkblad@pkn-daarle.nl

BANKREKENINGNUMMERS VAN DE KERK

Gereformeerde Kerk	NL52RABO.032.48.05.268
Gereformeerde Kerk Collectemunten	NL52RABO.032.48.28.160
Diaconie	NL77RABO.032.48.14.712
Zending	NL94RABO.032.48.15.182
Oudercommissie Jeugd	NL69RABO.032.48.24.750
World Servants Daarle	NL05 RABO 0173 6571 25
Website van de kerk:	www.pkn-daarle.nl
