



KERKBLAD

GEREFORMEERDE KERK DAARLE

24 januari 2021

Zondag 24 januari

Voorgangers: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Organisten: Dhr. R. Roelofs
Kindernevendienst: Jeanine Bosch (1, 2, 3), Wilma Bosch (4, 5, 6)
Kinderoppas: Hester Poorterman, Renske Immink
Collecten: Missionair werk, onderhoud
Bloemen bezorgen: Aly Veurink

Zondag 31 januari

Voorgangers: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Organisten: Dhr. L. van de Schootbrugge
Kindernevendienst: Rianne Kamphuis (1, 2, 3)
Kinderoppas: Anniek Immink, Janien van de Schootbrugge
Collecten: Diaconie, jeugd en onderhoud
Bloemen bezorgen: Zwanet Boeschen-Hospers

Zondag 7 februari

Voorgangers: 9.30 uur Ds. J.A. Dekker, Lemele
Voorbereiding viering Heilig Avondmaal
Organisten: Dhr. L. van de Schootbrugge
Kindernevendienst: Gijsbert Immink (1, 2, 3), Anja Valk (4, 5, 6)
Kinderoppas: Judith Maneschijn, Jaëlle Valk
Collecten: Werelddiaconaat, diaconie
Bloemen bezorgen: Jan-Henk Valk

Zondag 14 februari

Voorgangers: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
15.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Viering Heilig Avondmaal
Organisten: Dhr. R. Roelofs en dhr. G. Diepenveen
Kindernevendienst: Lian Wetering
Kinderoppas: Marieke Immink, Marlies Bartels
Collecten: Kerk, diaconie
Bloemen bezorgen: Janny Bosch

Zondag 21 februari

Voorgangers: 9.30 uur Ds. T. Veenstra, Kampen
15.00 uur Ds. J. van Dalen, Nijverdal
Organisten: Dhr. L. van de Schootbrugge en dhr. R. Roelofs
Kindernevendienst: Jaëlle Valk (1, 2, 3), Jeanine Bosch (4, 5, 6)
Kinderoppas: Lotte Stokvis, Jeanine Bosch
Collecten: Kerk, onderhoud
Bloemen bezorgen: Miny Reimink

bidden

voor een aarde vol zorgen
geteisterd door kwaad
omdat zo vaak en zoveel
wordt gevreesd en gehaat

voor een virus en honger
wat met vluchters gebeurt
dat door onze gebeden
Gods hemel straks scheurt

voor mensen die lijden
het gevecht met een last
niet zo zijn als die ander
het dozijn dat niet past

voor geloof, hoop en liefde
want dat is pas kracht
voor een wereld vol vrede
met verlangen verwacht



UIT EN VOOR DE GEMEENTE

Gemeente van Jezus Christus zijn heeft als belangrijk kenmerk het *omzien naar elkaar*. Dat wordt in deze tijd voor een groot deel belemmerd door het Coronavirus. Telefoneren is een blijk van het niet vergeten van elkaar, maar weegt niet op tegen het elkaar ook fysiek ontmoeten: gebaren, gelaatsuitdrukkingen, zien hoe iemand 'is' – we missen het. Het blijft een zoeken naar wat wijs is en goed om (niet) te doen. De kerkdiensten zijn voor de helft afgeschaald, maar we komen op de zondagmorgen in klein verband nog bij elkaar. In de kerk is de onderlinge afstand nu veel groter dan in een huis mogelijk is, waarbij de totale oppervlakte voor het geringe aantal aanwezigen groot is. De anders als vervelend ervaren tocht zorgt nu voor de nodige ventilatie. We missen de kerkgang én het zingen nu al zo'n 10 maand en dat doet wat met je geloofsbeleving. Tegelijk kan de hele Coronacrisis ons brengen tot de vraag: *'Wat is er nu echt belangrijk en wezenlijk voor het leven?'* De Bijbel legt ons dan als kernvraag voor: *'Hoe is je verhouding met God? Hoe beantwoord je de liefde van Jezus voor jou?'* Elke crisis is in elk geval óók een oproep om je te bekeren: om je om te keren naar Jezus die gekomen is om je leven te redden én te heiligen (d.w.z. weer op niveau te brengen – in de relatie met jezelf, je omgeving, het milieu en allereerst met Hem – zodat je je bestemming bereikt). Ja, er zit een orde in de boodschap die de engelen ons met Kerst lieten horen: *'Eer aan God in de hoge, en vrede op aarde'*. We kunnen het andersom proberen: werken aan vrede op aarde – en dat is goed werk! Maar zonder God in de hoge komt die vrede er niet zoals bedoeld.

Thuis kan het in deze tijd knap moeilijk en ingewikkeld zijn: zorg voor je kinderen – huishouden, koken, aandacht enz. – maar nu moet je ze ook nog zien te helpen met school: op tijd achter een laptop (kosten voor meerdere exemplaren); helpen met bijv. rekenen, terwijl jij dat op school heel anders hebt geleerd dan ze nu doen; en dan moet je je eigen baan ook nog zien vorm te geven: de moed en energie opbrengen om dat te doen, op locatie of online werken, vergaderen enz. met alle spanningen van dien.

Je zult maar net aan het begin van 2020 een zaak hebben opgestart. Is die te redden of is het beter te stoppen? Die vraag geldt voor heel veel bedrijven. Er zijn afgelopen jaar minder bedrijven failliet gegaan dan

gemiddeld in een jaar. Maar het zal je bedrijf maar zijn, het zal je baan maar zijn...

De vraag die we liever niet stellen, maar die we wel onder ogen moeten zien: *'Is het systeem zoals we dat met z'n allen opgebouwd hebben een goed en gezond systeem?'* Het kabinet is afgetreden vanwege het onmenselijke karakter van bepaalde onderdelen van het regeringssysteem. Dat in de zorg wordt gewerkt met een 'winstsysteem', is dat goed? Is het voor een gezin goed dat er zoveel mogelijk betaald werk wordt verricht door ouders? Enzovoorts.

2021 is een jaar met vragen en hopelijk ook met een aanzet tot goede antwoorden. Jakobus zegt: *'Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven'* (1:5). Als je in wijsheid tekort schiet, vraag God erom en dan met vertrouwen stappen zetten, omdat God beloofd heeft je wijsheid te geven. En dat ook met elkaar, want wijsheid is geen eigenwijsheid.

Ook als kerk willen we in deze tijd biddend nadenken over hoe we kerk mogen zijn in deze tijd. Dit jaar moet er een beleidsplan komen. Niet om daarmee alleen maar te voldoen aan een opgelegd PKN-systeem dat zo'n plan eist, maar om ook samen – in afhankelijkheid van de Geest – bezig te zijn met de opdracht van de Heer om zijn liefde handen en voeten te geven in Daarle. Als u goede ideeën hebt, mail/stuur ze aan de scriba zodat we ze mee kunnen nemen in de eerste (interne) ronde voor een plan voor de komende vijf jaar. We hopen dat u meebidt om wijsheid en de juiste ideeën en plannen om daarmee onze Heer te eren en in goede vrede te leven met elkaar.



*‘De Heere zegene u en behoede u,
de Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Heere
verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede’
Numeri 6 vs 24-26*



COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Van 16 januari t/m 30 januari 2021 wordt de actie Kerkbalans 2021 gehouden.

De totale kosten voor het plaatselijke kerkenwerk voor onze gemeente zijn in 2021 begroot op € 132.714,--. Onderdeel van die begroting 2021 is dat er een tekort is van € 17.539,--. Deze begroting 2021 is in november door de kerkenraad en onderstaand college vastgesteld.

Om het plaatselijke kerkenwerk in stand te houden doet het college van Kerkrentmeesters een beroep op u en jou om de actie Kerkbalans 2021 ruimhartig te ondersteunen en ons tekort zo klein mogelijk te houden. De kerk krijgt geen subsidie. Het kerkenwerk kost geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar. Samen kunnen we kerk blijven! De kerkenraad hoopt en bidt dat er bij de actie Kerkbalans gegeven wordt vanuit liefde voor God en zijn kerk en naar vermogen. Graag de toezegging in de bussen bij de kerk deponeren of bij de wijkdiaken in de brievenbus.

College van Kerkrentmeesters

Actie 
Kerkbalans

DIACONIE

De avondmaalscollecte van zondag D.V. 14 februari is bestemd voor het Prof. Dr. G. A. Lindeboom Instituut.

Het instituut wil een bijdrage leveren aan het doordenken van medisch-ethische thema's vanuit een christelijk perspectief. Zij doet dat door middel van cursussen, bijdragen in de media, lezingen en adviezen en wetenschappelijk onderzoek, resulterend in publicaties.

Met dit alles ondersteunt het Lindeboom Instituut artsen en artsen in opleiding, andere zorgverleners, zorgvragers en beleidsmakers bij ethische en levensbeschouwelijke vragen in de zorg.

Giften:

Voor de streamapparatuur	€ 875,00
Voor de kerk	592,50
Voor het kerkblad	10,00

Verjaardagfonds november – december 2020

Voor de Kerk	€ 298,10
Voor Z.O.A	20,00
Voor de bloemen	11,00
Voor World Servants Daarle	5,00

COLLECTEMUNTEN

Komende data voor de verkoop van collectemunten, 19.30 – 20.00 uur:

- 15 februari
- 15 maart
- 19 april

Neemt u, als u niet per bank kunt bestellen, gepast geld mee a.u.b. Het is de bedoeling dat u het geld van te voren overmaakt op IBAN NL52RABO0324828160 t.n.v. Gereformeerde Kerk Daarle inzake collectemunten.

Overige informatie omtrent de verkoop van de collectemunten kunt u vinden/lezen in het kerkblad van december jl.

WORLD SERVANTS DAARLE

Het jaar 2021 is begonnen! Het jaar waarin wij (hopelijk) op reis gaan naar Ghana, Myanmar en Zambia. Het is nog een hele onzekere tijd, maar wij gaan door met acties voeren totdat we zeker weten of de reis wel of niet doorgaat. Mocht de reis niet door gaan, dan zal al het geld dat wij hebben opgehaald bij World Servants blijven voor toekomstige projecten. Het wordt niet in onze eigen zak gestoken voor een privé vakantie o.i.d.

Het afgelopen half jaar zijn wij gewoon doorgedaan met acties voeren. We hebben bij een aantal mensen een 'heitje voor een karweitje' gedaan, waar u zich nog steeds voor kunt aanmelden. Ook hebben wij een autopuzzeltocht georganiseerd met Sinterklaas en Kerst. Dit was een groot succes! Met de autopuzzeltocht hebben we in totaal €812,- opgehaald! Iedereen hartelijk bedankt voor het meedoen!

De kerstkaartenactie heeft het ook goed gedaan! Daarmee hebben wij €942,65 opgehaald.

Voor het komende halfjaar moeten wij nog ongeveer €3000,- ophalen. Hiervoor hebben wij weer een actie bedacht. 30 januari organiseren wij een 'Schijf je rijk'.

Met deze actie zetten wij een koe in een weiland. Dit weiland is verdeeld in 100 vakken. Deze vakken kunt u kopen. De koe krijgt 2 uur de tijd om haar behoefte te doen in 1 van die vakken. Mocht dit niet gebeuren dan geldt het vak waar zij na 2 uur met haar rechtersvoerpoot in staat als het winnende vak. Elk vak kost €7,50. U mag er zoveel kopen als u wilt. Via de mail: wdsdaarle@hotmail.com kunt u aangeven welk(e) vak(ken) u wilt kopen. De vakken krijgen de nummers 1-100. Geef bij het opgeven ook door wat uw 2^e en 3^e keuze is voor het geval uw 1^e keus al verkocht is. Uiteraard is hier ook een mooie prijs aan verbonden. U kunt maar liefst €100,- winnen!

I.v.m. de corona maatregelen wordt dit evenement live op Facebook uitgezonden om 14.00 uur. Het is dus niet toegestaan om te komen kijken op de locatie. Onze Facebook pagina is: 'World Servants groep Daarle', we hopen u allen daar 30 januari online te ontmoeten. Wanneer u de €100,- wint, wordt deze persoonlijk bij u thuis bezorgd!

DANKBETUIGING

Bedankt voor alle aandacht voor gebeden en kaarten bloemen, telefoon en hulp tijdens mijn ziek zijn. Dankbaar dat het vooruit gaat. Dit gedicht werd in een dienst gelezen:

Ik dank U

Ik dank U Heer, voor al de goede dingen,
waarmee U mij van dag tot dag omringt.

Ik dank U voor de vele Zegeningen
en voor het lied dat door mijn leven zingt.

Ik dank U voor het zonlicht op de wegen
en voor de wind die langs mijn haren streelt.

Ik dank U voor de wolken en de regen
en voor het kind dat in mijn kamer speelt.

Ik dank U voor de bloemen en de bomen,
voor alles wat is, en eenmaal was.

Ik dank U voor gedachten en voor dromen
en voor de kleine krokus in het gras.

Ik dank U voor het wonder van het leven,
voor ied're lach, maar ook voor ied're traan.

Ik dank U voor de goedheid, mij beschreven,
in alles wat ik om mij heen zie staan.

Wens en bid een ieder veel Heil en Zegen toe,
Hartelijke Groet van Roelie en Rommert de Graaf

Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten,
telefoontjes en alle medeleven rond mijn ziek zijn thuis en in het
ziekenhuis. Ik waardeer dit enorm.

Vriendelijke groeten, Rein van de Brugge

Graag wil ik iedereen bedanken voor de kaarten en telefoontjes ter
gelegenheid van mijn 91e verjaardag.

Hartelijke groet, Geertje Laarman.

Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en blikken van
medeleven rondom mijn ziek zijn. Het is mij tot grote steun.

Met liefdevolle groet, Henny Bosch Hoff.

POEN VOOR GROEN!

Wij als gereformeerde kerk te Daarle zijn duurzaamheidsambassadeur voor de gemeente Hellendoorn en helpen met deze actie mee om meer duurzaamheid te bevorderen.

Momenteel loopt in de gemeente Hellendoorn de actie 'Poen voor Groen'.

Dit is een geldterugactie die ons als inwoners stimuleert om kleine energiebesparende maatregelen te nemen in onze woningen.

Deelnemers kopen materialen bij een lokale deelnemende winkel en krijgen vervolgens via de website van Poen voor Groen tot maximaal €50 terug.

Om de actie mogelijk te maken heeft de gemeente Hellendoorn subsidie van het Rijk gekregen. Die subsidie is voldoende om 1048 huishoudens een bedrag van € 50,= uit te keren. Wij willen de doelstelling graag halen en om nog meer mensen te bereiken, vragen we de duurzaamheidsambassadeurs om hulp. In ruil voor onze hulp ontvangen wij als kerk één euro per deelnemer die via ons mee doen aan Poen voor Groen.

Voorwaarde bij Poen voor Groen is dat materialen bij deelnemende lokale winkels worden gekocht. Zo profiteren wij als kerk en als lokale winkeliers en dat vinden we juist nu belangrijk.

De actie Poen voor Groen verplaatst zich (tijdelijk?) noodgedwongen van fysieke winkels ook naar online winkels. De meeste deelnemende winkels hebben een webshop, dus dat moet lukken.

Er kan ook besteld worden in webwinkels van landelijke ketens met een lokale vestiging die meedoet aan Poen voor Groen.

Wanneer jullie meedoen, is het aan jullie om vóór 28 februari 2021 energiebesparende materialen aan te schaffen en uw kassabon uploaden bij Poen voor Groen.

Deelnemende winkels in onze gemeente zijn:

- **Gamma** | Industrieweg 39 | Nijverdal
- **Het Kluspunt** | G. Boschstraat 2AA | Hellendoorn
- **Plentyparts** | Grotestraat 252-254 | Nijverdal
- **Praxis** | Wierdensestraat 5 | Nijverdal
- **Wibbelink** | Parallelweg 22 | Nijverdal
- **Wieldraaijer Verlichting** | Markt 1 | Nijverdal

Voor verdere informatie verwijzen we naar de website:

www.poenvoorgroen.nl .

KINDEROPPAS

28 feb Celine Valk, Sanne Kuilder

07 ma Rianne Reefhuis, Nienke Kamphuis

10 ma Renda Bartels + oppas van de Hervormde kerk – Biddag

14 ma Diny Bartels, Aly Veurink



JEUGDWERK HERVORMDE GEMEENTE

Helaas gaat de bloemenactie van het Jeugdwerk van de Hervormde Gemeente dit jaar niet door.

INFORMATIE VORMINGSTRAJECT INSIDE-OUT VAN DE WITTENBERG

Volg 5 maanden Inside-out op de Wittenberg in Zeist!

Wie wil ik zijn? Wat betekent het geloof voor mij? Stel je jezelf deze vragen en wil je je bezinnen op je toekomst? Vul je tussenjaar dan met 5 maanden Inside-out op de Wittenberg!

Tijdens Inside-out ga je aan de slag met jouw persoonlijke vragen, je geloof en je toekomst. Het traject is bedoeld voor jongeren van 17 tot 25 jaar. Tijdens Inside-out woon je op kamers op de Wittenberg en maak je deel uit van onze leefgemeenschap. Inside-out start in februari en augustus. Iets voor jou of iets voor uw zoon of dochter?

Bekijk onze website voor meer informatie en lees hoe andere jongeren het traject hebben ervaren: www.dewittenberg.nl.

HOI FM OP ZONDAGMORGEN

Uw lokale omroep zendt elke zondagmorgen de volgende programma's uit:

- Aangenaam Klassiek : 08.00 - 09.00 uur
- Zentijd vd Kerken : 09.00 - 11.00 uur
- Zondagsklanken : 11.00 - 12.00 uur
- Pastorale : 12.00 - 13.00 uur

Meer info > zie hoimedia.com



VERSCHIJNING KERKBLAD

De volgende kerkbladen zullen verschijnen op: 21 februari en 21 maart.
Kopij kan tot respectievelijk 15 februari en 15 maart tot 12.00 uur worden
ingeleverd bij: Jacqueline Dubbink, Dalvoordeweg 24a.

E-mail: g-kerkblad@pkn-daarle.nl

BANKREKENINGNUMMERS VAN DE KERK

Gereformeerde Kerk	NL52RABO.032.48.05.268
Gereformeerde Kerk Collectemunten	NL52RABO.032.48.28.160
Diaconie	NL77RABO.032.48.14.712
Zending	NL94RABO.032.48.15.182
Oudercommissie Jeugd	NL69RABO.032.48.24.750
World Servants Daarle	NL05 RABO 0173 6571 25
Website van de kerk:	www.pkn-daarle.nl

