



KERKBLAD

GEREFORMEERDE KERK DAARLE

25 oktober 2020

Zondag 25 oktober

Voorgangers: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Bediening Heilige Doop aan Jackie Mollink
19.00 uur Ds. E.J. Prins
Online jeugddienst vanuit Hervormde Kerk

Organisten: Dhr. R. Roelofs
Kindernevendienst: Gijsbert Immink (1, 2, 3)
Tienervendienst: 9.30 uur Erna Immink (7, 8)
Kinderoppas: Anne Bargboer, Franciska Willems, Celine Valk
Bloemen bezorgen: Janny Reefhuis

Zondag 1 november

Voorgangers: 9.30 uur Ds. C.B. Elsinga, Almelo
Zendingsdienst
15.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld

Organisten: Dhr. L. van de Schootbrugge en dhr. G. Diepeveen
Kindernevendienst: Jeanine Bosch (1, 2, 3), Rianne Kamphuis (4, 5, 6)
Kinderoppas: Hester Poorterman, Nienke Kamphuis
Bloemen bezorgen: Henk en Alie van Lenthe

Woensdag 4 november: Dankdag

Voorgangers: 9.30 uur Ds. E.J. Prins
Gezamenlijke dienst in Hervormde Kerk
19.30 uur Ds. L. Kramer, Emmeloord
Gezamenlijke dienst in Gereformeerde Kerk

Organisten: Dhr. L. van de Schootbrugge
Kinderoppas: Ina Immink
Bloemen bezorgen: Jan-Henk Valk

Zondag 8 november

Voorgangers: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Belijdenisdienst
15.00 uur Da. B.A. van de Weg, Nijverdal
Jongerendienst

Organisten: Dhr. R. Roelofs
Kindernevendienst: Lian Wetering (1, 2, 3)
Tiernernevendienst: 9.30 uur Bert Dubbink (7, 8)
Kinderoppas: Janien vd Schootbrugge, Renske Immink
Bloemen bezorgen: Henny Kamphuis

Zondag 15 november: Viering Heilig Avondmaal

Voorgangers: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
15.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld

Organisten: Dhr. R. Roelofs en dhr. L. van de Schootbrugge
Kindernevendienst: Anja Valk (1, 2, 3), Wilma Bosch (4, 5, 6)
Kinderoppas: Judith Maneschijn, Lotte Stokvis
Bloemen bezorgen: Dieks en Truus Heuver

Zondag 22 november

Voorgangers: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Bediening Heilige Doop aan Jinte Bosch
15.00 uur Ds. E.J. Prins

Organisten: Dhr. G. Diepeveen en dhr. L. van de Schootbrugge
Kindernevendienst: Jaëlle Valk (1, 2, 3)
Tiernernevendienst: 9.30 uur Erna Immink (7, 8)
Kinderoppas: Marieke Immink, Jaëlle Valk
Bloemen bezorgen: Janny Bosch

GEBED

DE TOEKOMST IS ZEKER

Laat ons lichtje schijnen Heere in deze donkere duistere nacht.
Zodat ook anderen mogen geloven dat U Degene bent met macht.

Dat U boven al het duister troont in een hemels stralend licht.
Dat Uw Zoon daar aan Uw zij zit, Hij houdt deze aarde in het zicht.

Niets zal uit Uw handen lopen, ook al zien wij het hier niet.
Uw plan zal ten einde komen, omdat U alles overziet.

Daarom hoeven wij niet te vrezen,
heffen wij ons hoofd omhoog.
Zien wij soms een glimpje stralen
aan de wijde hemelboog.

Geeft U ons dan kracht en sterkte
bij het doen van onze taak.
U weet wat er nu gevraagd wordt
in de zorg en onze zaak.



U weet ook de nood en zorgen; hoe zal het allemaal weer gaan?
Zoveel onzekerheid en onrust in ons dagelijks bestaan.

Maar laat ons dan even op zien naar U Die in de hemel zit.
Om dan weer te mogen weten dat Uw Zoon daar voor ons bidt.

Dan kunnen we toch weer verder, want U heeft het ons geleerd.
Voor wie gelooft in Jezus Christus is de toekomst gegarandeerd!
Amen.

UIT EN VOOR DE GEMEENTE

We leven in 'Locktober', de maand waarin we vanwege Covid-19 weer in een gedeeltelijke lockdown zitten. Inmiddels zijn meerderen in ons dorp door het virus geraakt en velen laten zich testen. Het is goed om nu de overheid te gehoorzamen (Rom. 13) en onze eigen gedachten, meningen, wijsheid en (on)kunde enzovoort even aan de kant te zetten. We wensen de positief getesten – ziek of niet – sterkte. We zitten in een periode waarin we ons moeten beperken. Dat is niet altijd fijn. In het Liefderdinc mag ook niet zomaar meer bezoek ontvangen worden, maar slechts één keer per dag maximaal twee personen op 1,5 meter mét mondneusmasker op. Dat geeft een vervreemdend gevoel, maar ook hier zijn al hele afdelingen getest en we willen graag de meest kwetsbaren beschermen, zonder hen volledig sociaal te isoleren, want dat kan ook ziekmakend zijn.

In ons christelijke gezin zijn er broers en zussen die zich zorgen maken, bang zijn, zich afvragen hoe het met het bedrijf of met hun baan zal gaan. Thuis ontstaan soms spanningen – heel begrijpelijk en als men wat ondersteuning verlangt, aarzel dan niet om advies te vragen of daadwerkelijke hulp. Dat kan ook via ambtsdragers.

Helaas hebben de gezamenlijke moderamina moeten besluiten dat reguliere huisbezoeken nu niet door kunnen gaan. Bezoek aan ouderen en zieken wordt alleen gedaan als in overleg met betrokkenen dat wel gewenst wordt. Voel u vrij om zelf contact op te nemen met predikant of ouderling als u juist nu wél graag bezoek wilt – dat kan, maar dan ligt in deze coronatijd het initiatief wat meer bij u, in het vertrouwen dat u vrijmoedig vraagt. De Here zegene en behoede u allen!

- **Ambt dragersverkiezing**

Zondag 1 november is er ambts dragersverkiezing voor de aanstaande vacatures van:

- 2 (wijk)ouderlingen: zr. M. Stokvis, Dalvoordeweg 18 (wijk 5) en br. G.J. Valk, Hellendoornseweg 7a (wijk 1)

- 1 jeugdouderling: zr. R. Maneschijn, Kötterskamp 20

- 1 ouderling-kerkrentmeester: zr. I. Laarman, Hellendoornseweg 6 (2e scriba)

- 2 diakenen: br. E. Immink, Noord-Kanaaldijk 12 (wijk 1) en br. H. Stokvis, Oetbrink 13 (wijk 2).

Zes ambts dragers die in de afgelopen vier jaar hebben beantwoord aan de roep die tot hen kwam en zich hebben ingezet voor de Heer en zijn gemeente. Daar zijn we hen heel erg erkentelijk voor en de Heer dankbaar voor zijn zegen door middel van deze ambts dragers. De ambtsperiode verloopt niet altijd zoals je verwacht: ziekte, beperking, coronamaatregelen enzovoort... Gelukkig is de kerk niet van ons afhankelijk maar van de Heer. En die wil graag onze zwakheden gebruiken om zichzelf bekend te maken. Hartelijk bedankt voor jullie trouwe inzet!! We hopen dat er gemeenteleden zijn die zich geroepen weten om het stokje over te nemen en zich in te zetten voor de gemeente van Christus. Het zijn bijzondere tijden, ook voor het kerkzijn in deze tijd. Het is de uitdaging om geleid door de Geest leiding te geven aan en vormen te vinden voor gemeentezijn waar jong zich welkom en geborgen weet en ouder zich niet buitengesloten voelt. Tegelijk is de gemeente niet een 'feel good community', een club gelijkgestemden die zich fijn moeten voelen bij hoe alles gaat. We zijn niet op onszelf gericht, maar op het volgen van de Here Jezus Christus. We zijn mensen van de weg. En die weg is niet zomaar met beleidsplannen uit te stippelen. Die weg is een mens, die ook God is: Jezus Christus. Hem dienen in het ambt is een voorrecht en natuurlijk soms dus ook een beproeving, maar zeker een verrijking van het persoonlijke geloof, omdat het tot standvastigheid leidt (Jak. 1:3).

Bij dit kerkblad krijgen de belijdende leden hun stembiljet thuisbezorgd. We willen u vragen biddend uw keuze te maken en daarbij ook te letten op de verhouding tussen mannen en vrouwen in de kerkenraad.

De stembiljetten kunt u zondag 1 november inleveren in de bus in de kerk of bij één van de kerkenraadsleden in de brievenbus doen. Als dit ook niet

lukt, kunt u bellen (697101) en wordt het biljet bij u opgehaald. We hopen dat – door Gods Geest geleid en geïnspireerd – de vacatures weer vervuld worden.

- **Dankdag**

Vanwege de coronamaatregelen kan de reguliere dienst van kerk en school op de dankdagmorgen van 4 november niet doorgaan. Afgesproken is dat ds. Heusinkveld 's morgens naar De Ark gaat en in elk van de 5 groepen ongeveer een kwartier aanwezig is – er wordt gezongen, er wordt verteld aan de hand van 'Het verloren schaap' (Mat. 18:10-14) en er wordt gebeden. Zo willen we toch iets van onze dankbaarheid voor alles wat God ons geeft laten zien en vieren!

's Morgens zal er een 'gewone' gezamenlijke dienst zijn in de Hervormde kerk en 's avonds een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.

- **Volwassencatechese**

Dinsdag 17 november is D.V. de volgende volwassencatechisatie. We gaan het nog een keer hebben over de geschiedenis van Jozef uit Genesis. Om 20.00 uur staat de koffie klaar in de grote zaal van Ruimte. Het ging de vorige keer prima met één persoon of echtpaar met een eigen tafel en men wil graag doorgaan. Mocht u willen komen, maar u was er de vorige keer niet, wil dat dan even melden met het oog op een goede indeling van de zaal (desnoods is ook de kerkzaal ter beschikking): b.j.heusinkveld@planet.nl / [app/sms](https://www.app/sms) 06-22968867 / tel. 697109. Graag tot 17-11!

KERKENRAAD

- **Kort verslag kerkenraadsvergadering 20-08-2020.**

Opening

Ds. Heusinkveld heet iedereen van harte welkom en leest met ons uit het psalm 144. Na een korte toelichting gaat ds. Heusinkveld voor in gebed.

Situatie Coronamaatregelen:

- Gebruiksplan kerk en ruimte en stappenplan zijn bij de stukken gevoegd.
- Evaluatie van de diensten in coronatijd. Fijn dat we weer naar de kerk kunnen komen, jammer dat we nog niet mogen zingen.
- Per september zal ook weer het orgel meespelen. Dit werd wel gemist.
- We blijven voorlopig gebruik maken van de leden van de protocolcommissie voor het toewijzen van de plaatsen.
- Viering heilig avondmaal. De eerstvolgende avondmaalsviering is D.V. op 20 september. Er zal gebruik gemaakt worden van tray's met kleine cupjes voor de wijn. E.e.a. moet verder uitgewerkt worden en moet toegevoegd worden aan het gebruiksplan. Er wordt gevraagd of het thuisavondmaal op de normale manier plaats kan vinden. Dit kan, wel moet hierbij voldoende afstand worden gehouden.
- De tienernevendienst gaat tijdelijk naar de ochtenddienst en zal net als de kindernevendienst het hele uur in Ruimte gehouden worden.
- De startzondag zal niet kunnen plaatsvinden zoals gebruikelijk. Startzondag is juist bedoeld om elkaar te ontmoeten. Hieraan is wel behoefte maar dit wordt door de coronaregels op dit moment lastig. Iets binnen organiseren kan nog niet. Dat is jammer. De kerkdiensten staan uiteraard wel in het teken van de start van het nieuwe seizoen.
- Catechisaties/clubs in coronatijd. De catechisaties en clubs kunnen weer opstarten. Dit gaat in de praktijk weinig anders dan op school en bij sportactiviteiten die ook weer opgestart zijn. De startactiviteit is op 18 september. Deze keer is het volleyballen op de evenementenweide.
- Voor de actuele stand van zaken rondom Coronamaatregelen, zie verderop in het kerkblad.

Diaconie

De collecteopbrengsten zijn ongeveer gelijk aan normaal. Deze zullen door de diaconie verdeeld worden onder de verschillende doelen.

Jeugdzaken

Gerdinand Valk wordt penningmeester van de jeugd.

College van Kerkrentmeesters

- De nieuwe apparatuur voor het livestreamen is binnen en inmiddels in gebruik. Dit is een hele verbetering.
- Renovatie kerkramen: Het glas is binnen. Er wordt aan gewerkt.

Sluiting: De vergadering wordt afgesloten met gebed.

DIACONIE

De afgelopen maanden is er geld voor de collectes binnengekomen via de bankrekeningen van de kerk en diaconie. Deze collectegelden zijn via een verdeelsleutel verdeeld over de collectedoelen die de afgelopen maanden op het collecterooster stonden.

- **Opbrengst collectes over de maanden augustus en september**

Kerk	€	2056,22
Onderhoud		1037,19
Diaconie		1379,89
KIA Werelddiaconaat		342,70
Jaardoel jeugd		342,70
Jeugd		259,30
HA Trans World Radio		430,00

- **Giften**

KIA Hulp slachtoffers Beiroet	€	100,00
-------------------------------	---	--------

CORONAPROTOCOLCOMMISSIE:

- Volgens de laatste coronavoorschriften mogen slechts 30 gemeenteleden (inclusief kinderen, exclusief medewerkers) samen komen tijdens de eredienst. Zingen in de diensten wordt nog steeds afgeraden. Ook wordt er geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen.
- Het is verplicht om voor de kerkdiensten te reserveren. Deze reserveringsmogelijkheid is verruimd. Zolang er plaats is kunt u zich tot en met zondag voor de diensten opgeven. Dit kunt u doen via <https://reserveren.gerefdaarle.nl> . Hier is ook meteen zichtbaar hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn. U krijgt een mail ter bevestiging van uw opgave. In deze mail zit ook een link om u (bij klachten van griep of verkoudheid) weer af te melden, de gereserveerde plaatsen komen dan weer vrij.
- Indien u niet over de mogelijkheid van online reserveren beschikt kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om u telefonisch aan te melden (0546-697101).
- Door de thuisblijvers kunnen de diensten gevolgd worden via de kerkradio en via livestream: www.kerkdaarle.nl
- Gebruik van gebouw Ruimte: in iedere zaal van 'Ruimte' staat een mandje met een pakje wegwerp schoonmaak/ontsmettingsdoekjes en een instructieblad. Het is de bedoeling dat na gebruik de tafels en stoelen en deurklinken afgenomen worden. Bijeenkomsten in Ruimte worden genoteerd in de agenda. In ruimte wordt een intekenlijst neergelegd zodat iedereen kan noteren wie wanneer aanwezig is.

KINDEROPPAS

29 nov	Rolien Voortman, Marlies Bartels
6 dec	Jeanine Bosch, Celine Valk
13 dec	Nienke Kamphuis, Sanne Kuilder
20 dec	Renda Bartels, Anniek Immink
25 dec	<u>1e Kerstdag</u> : Rianne Reefhuis, Dinie Bartels
26 dec	<u>2e Kerstdag</u> : G�eranda Kamphuis, Mini Veldman
27 dec	Jacqueline Dubbink, Aly Veurink

ZWO COMMISSIE

- **Zendingsdienst**

Zondagmorgen 1 november is er een zendingsdienst.

In deze dienst zal voorgaan ds. Elsinga uit Almelo. Waarom dominee Elsinga in een zendingsdienst zult u zich afvragen..... Maar deze dominee is voorganger van een bijzondere gemeente met een missie. Als u meer wilt horen over zendingswerk in Nederland wordt deze dienst van harte bij u aanbevolen.

Mocht u vooraf meer willen weten dan kunt u informatie vinden op www.stichtingdeontmoeting.nl

Giften kunnen overgemaakt worden op IBAN: NL68 RABO 0174 9082 61 t.n.v Stichting De Ontmoeting Almelo o.v.v. missionair werk stichting de Ontmoeting

- **Nieuwsbrief Jelle en Jody**

Door de nieuwsbrief van Jelle en Jody blijven we op de hoogte van hun activiteiten afgelopen zomer. Hier enkele stukjes uit de nieuwsbrief:

Op Heidebeek zijn er drie DTS-en (Discipelschap Training School) per jaar. Dit betekent dat er bijna altijd wel een deel van de medewerkers bezig is met de lesfase of de outreach. Door Corona kon de april school niet doorgaan, heel jammer, maar dit bracht ook de mogelijkheid om als alle medewerkers van de DTS bij elkaar te komen voor een retreat. Een tijd van visie delen, elkaar beter leren kennen, ons verdiepen in discipelschap en afscheid nemen van een aantal mensen. Het was een bijzondere tijd, waarin we als afdeling dichter naar elkaar zijn gegroeid.

Onze tuin was deze week een kleine camping, vanwege Corona konden de nieuwe medewerkers nog niet op Heidebeek slapen, dus hebben ze bij ons gekampeerd. Heel gezellig!

Zelf getraind worden

Deze zomer heb ik (Jody) 6 weken in Amsterdam gewoond. Jelle en de kinderen sloten de laatste drie weken aan. Ik heb daar een cursus gevolgd gericht op leiderschap en discipelschap. Ik heb er enorm van genoten weer even zelf in de schoolbanken te zitten. Voordat ik naar Amsterdam ging, voelden mijn tijden met God een beetje als een verplichting, een soort sleur waarin je terecht komt. Tijdens deze school heb ik weer nieuwe passie gekregen om tijd met God door te brengen, God is zo

relationeel, hij verlangt naar contact met ons. Daar is niet een bepaald format voor, naast bidden, Bijbel lezen, naar de kerk gaan, kun je God ook in de natuur op ontmoeten, door muziek heen of in de stilte. Tijd met God komt niet zomaar uit de lucht vallen, dit kost ons wat, het kost tijd, toewijding, discipline en doorzettingsvermogen. Maar je krijgt er zoveel voor terug zoals kracht voor een nieuwe dag, rust, blijdschap, etc. Jelle en ik discipelen mensen, maar allereerst zijn we zelf ook discipelen, die ook telkens weer mogen groeien en leren.

Wilt u Jody en Jelle blijven volgen en meer weten over het werk dat zij doen ? Vraag dan de nieuwsbrief aan via jodymaneschijn@gmail.com
Wilt u Jody en Jelle ondersteunen met een gift ? Dit kan op IBAN :
NL 94 RABO 0324815182 t.n.v. zending, Daarle O.v.v. toerusting en zending.
Giften zijn belastingaftrekbaar via 'Gereformeerde Kerk Daarle'

DORCAS VOEDSELACTIE: "OMDAT WE OM HEN GEVEN – ALTIJD!"

God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk..

2 Korintiërs 9 vers 8

Van 1 tot 8 november 2020 wordt voor de 25ste keer de Dorcas Voedselactie gehouden.

Vanwege de corona crisis pakt de organisatie de actie anders aan. Veilig producten inzamelen in Nederland en vervoeren naar Oost-Europa gaat moeilijk. Daarom kunt u geven door een bedrag te doneren. Van dit bedrag worden in de landen zelf producten ingekocht waar voedselpakketten van worden gemaakt. Op honderden locaties in Nederland wordt de actie georganiseerd. De actie is voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië.

U kunt bijdragen door een bedrag te doneren op rekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 ten name van Voedselactie 2020.

U kunt ook via de webshop een voedselpakket doneren:
<https://webshop.dorcas.nl>

Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer

uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners weten welke mensen hulp nodig hebben.

Met de Dorcas Voedselactie snijdt het mes aan twee kanten. “Omdat wij om hen geven-altijd!” is de boodschap van de actie dit jaar. Dorcas is er voor mensen in Oost-Europa als het koud is en als het allemaal niet meer gaat maar ook daarna blijft de organisatie betrokken. Dorcas helpt met het vinden van werk of het opstarten van een bedrijf. Zo biedt de organisatie bijvoorbeeld trainingen op het gebied van landbouw of stimuleert ze mensen om meer naar elkaar om te zien. Zo is de hulp van Dorcas straks niet meer nodig. Helpt u mee?

Namens Dorcas alvast bedankt!

Mocht u nog vragen hebben schroom niet en neem contact met ons op.

Namens Dorcas Daarle,

Henny Kamphuis tel: 0546-697482

Betty Valk tel: 0546-697827

WORLD SERVANTS DAARLE

Het nieuwe actieseizoen is weer begonnen! We hebben versterking gekregen van HarmJan Bosch. Hij gaat volgend jaar samen met Jarnick Pape naar Ghana. Herjan Immink en Jeffrey Meinetten gaan naar Zambia. En Leanne en Eva Bosch gaan naar Myanmar. De ‘oude’ deelnemers moeten per persoon €602,- extra binnenhalen i.v.m. de extra kosten die zijn gemaakt door het uitstellen. In totaal moeten we nu ruim €7500,- binnenhalen. Door de corona is de situatie nog onzeker en moeten we creatief zijn met onze acties. Wat wel gewoon door kan gaan is de taartenactie. Een appeltaart/monchoutaart/kwarktaart kunt u bestellen voor €10,-, cake voor €5,- en brownies voor €7,50. Heeft u een dieet of een speciale wens neem contact op, dan kijken we wat er mogelijk is. Bestellingen kunt u plaatsen via de mail, wsdaarle@hotmail.com, via www.geef.ws/taartenactie of Whatsapp: 0621245937. Ook kunt u ons inschakelen voor een ‘heitje voor een karweitje’. Denk daarbij aan tuinieren, schilderen, straten of iets anders. Bel of app naar: 0637331722 of stuur een mail voor de mogelijkheden. We waren van plan om 24 oktober onze bekende autowasactie te houden, door de verscherpte maatregelen kan dat niet doorgaan. Vanwege het grote (onverwachte) succes van de gebarencursus aan het begin van dit jaar willen Leanne en Eva graag een 2e deel geven. Ook willen we bij genoeg interesse het

eerste deel herhalen. Als u geïnteresseerd bent, wilt u het ons dan laten weten? Stuur dan even een mail, geef dan ook even een dag aan die uw voorkeur heeft. Laten we ondanks de onzekere tijd er weer een mooie actieseizoen van maken!

DANKBETUIGING

Bedankt!! Familie, vrienden, de burens en iedereen die een steen(tje) heeft bijgedragen tot voor ons een feestelijke en bijzondere dag.

Rieks en Jenny Kleinjan, kinderen en kleinkinderen

Graag wil ik iedereen bedanken, voor de vele kaarten, attenties, telefoontjes en bezoek bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis.

Het heeft ons goed gedaan.

Hartelijke groeten, Freek en Frederiek Jansen

HERVORMINGSBIJeenKOMST ENTER WOENSDAG 28 OKTOBER

In vervolg op ons vorige bericht m.b.t. de hervormingsherdenking op 28 oktober as. willen we n.a.v. de aangescherpte richtlijnen uw aandacht vragen voor het volgende:

Opgave gewenst voor de hervormingsbijeenkomst in Enter op 28 oktober DV, met als spreker prof. dr. F.G. Immink. Deze dient te geschieden via e-mail: cgvandervalk@hotmail.com. Graag aanmelden voor (uiterlijk) maandag 26 oktober 18.00 u. U krijgt dan de dag daaropvolgend, dinsdag 27 oktober, bericht op welke locatie u verwacht wordt. Voor de thuisblijvers: een en ander is ook via www.hervormdenter.nl live te volgen.

CG van der Valk, ouderling HG Enter

COLLECTES

- **HandicapNL**

De collecte HandicapNL heeft dit jaar het mooie bedrag van € 855,79 opgebracht.

Een heel mooi bedrag waar wij heel blij mee zijn.

Hartelijk dank aan allen die gegeven hebben en speciaal onze collectanten bedankt!

HandicapNL iedereen eerlijke kansen.

- **Prinses Beatrix Spierfonds**

Fijn dat er weer gecollecteerd mag worden. In het grootste deel van Daarle is ook weer een collectant aan de deur geweest en anders kon u via een QR-code doneren. Dit heeft het bedrag van €556,39 opgeleverd. Alle collectanten heel hartelijk dank voor de inzet en alle gevers bedankt voor uw gift.

AGENDA

Donderdag 29 oktober	19.45 uur kerkenraad
Zondag 1 november	ambtsdragersverkiezing
Maandag 2 november	19.30 uur kerkenraad (ivm verkiezing)
Dinsdag 17 november	20.00 uur volwassencatechese

De gemeenteavond op donderdag 12 november gaat **NIET** door.

WIJZIGING REDACTIE KERKBLAD

De redactie van het kerkblad wordt per november overgenomen door Jacqueline Dubbink, Dalvoordeweg 24a.

Emailadres blijft: g-kerkblad@pkn-daarle.nl

VERSCHIJNING KERKBLAD

De volgende kerkbladen zullen 22 nov en 20 dec. Kopij kan tot respectievelijk 16 nov en 14 dec tot 12.00 uur worden ingeleverd bij:

Jacqueline Dubbink, Dalvoordeweg 24a

E-mail: g-kerkblad@pkn-daarle.nl

BANKREKENINGNUMMERS VAN DE KERK

Gereformeerde Kerk NL52RABO.032.48.05.268

Gereformeerde Kerk Collectemunten NL52RABO.032.48.28.160

Diaconie NL77RABO.032.48.14.712

Zending NL94RABO.032.48.15.182

Oudercommissie Jeugd NL69RABO.032.48.24.750

World Servants Daarle NL05 RABO 0173 6571 25

Website van de kerk: www.pkn-daarle.nl

TWEE HANDEN VAN EEN OUDE VROUW.

Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: Ik heb één hand vol klachten. Zal ik ze eens opnoemen? Laat maar eens horen zei de dokter.

De eerste vinger is mijn verloren man. De tweede zijn mijn lichamelijke klachten. De derde vinger, dat ik zo weinig meer kan doen. De vierde, dat ik me soms zo eenzaam voel. De vijfde vinger, dat er om me heen zoveel bekenden weggevallen zijn.

Dat is inderdaad een hele hand vol, zegt de dokter.

Maar die andere hand dan? vraagt hij nieuwsgierig. Dat zijn mijn zegeningen, wilt u die ook horen? vraagt ze. Graag, zegt de arts.

De eerste vinger, dat ik elke dag voldoende te eten heb. De tweede, dat mijn huisje in de winter lekker warm is. De derde, dat er mensen om mij heen zijn die me helpen. De vierde, dat ik de laatste tijd gespaard ben van nog meer ziekten en pijn. De vijfde vinger, dat ik voldoende geld heb om mijn rekeningen te betalen.

De dokter kijkt naar beide handen. De vrouw kijkt hem aan en zegt: Hier zijn twee handen die verdriet hebben gedragen, tranen gedroogd en wel eens tot vuisten zijn gebald. Ook twee handen die weten wat leven is.

En weet u dat ik nu zo mooi vindt, wat er gebeurt als ik mijn handen vouw tot een gebed? Neen, zegt de dokter.

Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen. Dan gaat mijn hand met de zegeningen naar mijn hand met het verdriet. Dan vouw ik de vingers in elkaar en dan komen de moeilijke dingen tussen de zegeningen in. En de zegeningen houden die narigheid in mijn leven tegen. Biddend breng ik mijn verdriet bij God. Daarna tel ik de zegeningen.

Weet je, ik ben dankbaar dat ik twee handen heb, ze houden elkaar in evenwicht. Ze houden mij in evenwicht en zo is mijn leven ook minder zwaar.

De dokter knikt instemmend, vouwt de vingers van de ene hand tussen de vingers van zijn andere hand en blijft verzonken in zijn eigen gedachten zitten.