



Gezamenlijk kerkblad



van de Gereformeerde Kerk
en de Hervormde Gemeente Daarle
vanwege het coronavirus - 3

Om over na te denken...

Jesus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid! (Hebreeën 13:8)

Op donderdag 12 maart begon in ons land de 'lockdown'. Voor die dag hadden de meesten van ons nog nooit van dit woord gehoord, maar inmiddels is het niet meer weg te denken en weten we uit ervaring wat het is. We zijn nu ruim vier maanden verder en er is veel veranderd in ons land. We zijn, in elk geval voor een deel, anders gaan leven: op afstand van elkaar en voorzichtig. En al zijn de meesten van ons de afgelopen tijd wel (goed) doorgekomen, vooral het gemis van contact was soms zwaar.

Gelukkig is er weer wat meer mogelijk. Toch blijven er ook nog de nodige maatregelen van kracht en we weten dat het virus nog niet weg is. Het kan zo weer terugkomen. Voorlopig hebben we er nog wel mee te maken. Daarbij kunnen er voor sommigen van ons ook grote zorgen over de toekomst zijn, bijvoorbeeld over de vraag of we ons werk kunnen houden.

Er blijft veel onzeker. Ook als het gaat over de vraag hoe we de kerkdiensten vorm kunnen geven. De kerken mogen weer open, maar het zal niet zo zijn als voorheen. Samenkomen op 1,5 meter afstand met maar een deel van de gemeente, looproutes, niet op

je vertrouwde plek kunnen zitten, niet (voluit) kunnen zingen... het zal best het een en ander vragen.

Toch blijft er ook veel hetzelfde. We blijven luisteren naar de Bijbel en de preek en we blijven danken en bidden. En: het belangrijkste verandert niet. Of beter gezegd: dé Belangrijkste verandert niet. Jezus Christus blijft dezelfde. Wie Hij gisteren (in het verleden) was, is Hij ook vandaag en zal Hij ook zijn in de toekomst. Dat wil niet zeggen dat Hij een soort standbeeld is, onbewogen onder alles wat er gebeurt in deze wereld. Maar het betekent wel dat Hij niet loslaat waar Hij mee begonnen is. Hij blijft vanuit de hemel op ons betrokken, Hij bidt voor ons, Hij ondersteunt ons en Hij leidt ons naar zijn toekomst van vrede en gerechtigheid door elke crisis heen.

De kerk komt al eeuwenlang samen in de naam van Jezus. Vanuit het geloof dat Hij het is die ons redt van alle kwaad. Iets dat wij zelf niet kunnen. We zijn daarvoor op Jezus Christus aangewezen. Om dat niet te vergeten, worden we daar in de kerk steeds weer aan herinnerd. Daarom is het goed dat we weer naar de kerk kunnen gaan. En ik hoop dat u en jij dat ook doet. Dat de verandering van de vorm ons niet zal tegenhouden. Voor sommigen van ons is het spannend om weer naar de kerk te gaan. Zeker wanneer je gezondheid daardoor een risico loopt, kan het beter zijn om voorlopig nog thuis te blijven. Maar als dat niet aan de orde is, laat je plek (ook al is het niet dezelfde als altijd) dan niet leeg.

We gaan een onzekere toekomst tegemoet. Maar wel met deze zekerheid: dat Jezus Christus, die dezelfde is en blijft, met ons is en ons vasthoudt.

*Hartelijke groet, ook namens ds. Bert-Jan Heusinkveld,
Ds. Evert-Jan Prins*

De kerkdeuren mogen weer open

We zijn dankbaar dat we als gemeente elkaar weer mogen ontmoeten. Tegelijk zullen we er ons allemaal van bewust zijn dat de kerkgang met ingang van

D.V. 2 augustus anders zal zijn dan we gewend waren.

Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om op de “eigen” plek te zitten. Daarnaast is ingetogen zingen weer toegestaan in de Hervormde kerk, maar zullen YouTube filmpjes in beide kerken een rol blijven spelen in de eredienst. Ook behoudt de kerkenraad van de Hervormde Gemeente zich het recht voor om vanwege nieuwe ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus voorafgaand aan de dienst te besluiten om niet te zingen. Dit zal dan afgekondigd worden voor de dienst.

Het wel of niet mogen zingen hangt af van o.a. ventilatiemogelijkheden en de grootte van het gebouw. Helaas is het daarom in de Gereformeerde kerk nog niet mogelijk om te zingen.

Om toch de zondagse erediensten mogelijk te maken heeft de kerkenraad een werkgroep in het leven geroepen om dit verder uit te werken en in goede banen te leiden. Dit heeft geresulteerd in het opstellen van een gebruikersplan conform de richtlijnen van het RIVM en het protocol vanuit de PKN.

Omdat de maatregelen in beide kerken op sommige punten wat verschillen volgt hieronder voor beide kerken een eigen stappenplan.

Kerkdiensten Gereformeerde Kerk Daarle

Vanaf D.V. 2 augustus kunt u weer aanwezig zijn bij de zondagse eredienst om 9.30 uur. We hopen u binnenkort ook weer voor de tweede dienst te kunnen uitnodigen. Er wordt in eerste instantie nog niet meegezongen in de kerkdienst.

In de Gereformeerde Kerk is in voorlopig plek voor 70-95 mensen. Het blijft tevens mogelijk om de diensten online mee te kijken.

Voor de mensen die naar de kerk gaan is het van belang dat u zich vooraf online opgeeft. Dit kunt u doen via

<https://reserveren.gerefdaarle.nl> . Hier is ook meteen zichtbaar hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn. Opgeven kan op donderdag en vrijdag. Indien u niet over de mogelijkheid van online reserveren beschikt kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om u telefonisch aan te melden (0546-697101).

Stappenplan van de Gereformeerde Kerk Daarle

Stap 0 Bij corona gerelateerde klachten blijft u thuis!
Kinderen van 0 t/m 6 met snotterbellen, maar zonder koorts, mogen gewoon naar de oppas/kindernevendienst.

Op donderdag en vrijdag kunt u zich via internet aanmelden voor het bijwonen van de kerkdienst op zondag in de Gereformeerde Kerk Daarle. De mogelijkheid tot reserveren kunt u vinden op <https://reserveren.gerefdaarle.nl>
Beschikt u niet over internet dan kunt u zich opgeven door te bellen naar 0546-697101.

Stap 1	Indien uw kind(eren) meegaan naar de kerk: Voor de kerkdienst brengt één van de ouders het kind/de kinderen naar de kindernevendienst of kinderoppas in Ruimte. Volg de aanwijzingen van de daar aanwezige coördinator op. Desinfecteer de handen van u en uw kind(eren) bij de ingang. Volg de looproute, houdt in de hal rechts aan. De garderobe is niet in gebruik, neem de jassen mee.
Stap 2	Tussen 9.00 en 9.25 uur meldt u zich bij de ingang van de kerk. U volgt de aanwijzingen van de coördinator op. Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
Stap 3	De garderobe is gesloten. Neem uw jas mee naar binnen.
Stap 4	De coördinator begeleidt u naar uw plaats in de kerkzaal. U kunt niet zelf uw plaats bepalen. Alleen vanwege gezondheidsredenen wordt hiervan afgeweken. Dit graag aangeven bij opgave. Wij rekenen op uw begrip hiervoor!
Stap 5	Er zal geen collecte zijn in de dienst of bij de uitgang. U kunt uw gaven overmaken op de volgende rekeningnummers: Gereformeerde Kerk: NL52 RABO 0324 8052 68 Diaconie Gereformeerde Kerk: NL77 RABO 0324 8147 12
Stap 6	Aan het einde van de dienst verlaten de gemeenteleden rij voor rij de kerk. Eerst het linkerblok en middenblok gevolgd door het rechterblok, daarna de mensen op de galerij. Hierbij gaan de mensen op de achterste banken als eerste de kerk uit en als laatste de mensen op de voorste rijen. Let hierbij op het houden van 1,5 meter afstand.
Stap 7	Na de dienst kunnen de kinderen weer opgehaald worden uit Ruimte. Bij het brengen en ophalen gaat één ouder naar binnen. Volg hierbij de looproute, houdt rechts aan.
Stap 8	Fijn dat u aanwezig was. Bedankt voor uw medewerking om deze dienst in goede banen te leiden.

Kerkdiensten Hervormde Gemeente Daarle

Vanaf D.V. 2 augustus kunt u weer aanwezig zijn bij de zondagse eredienst om

9.30 uur. We hopen u binnenkort ook weer voor de tweede dienst te kunnen uitnodigen. In de Hervormde Kerk is in eerste instantie plek voor 95 mensen. Het blijft mogelijk om de diensten online mee te kijken. Voor de mensen die naar de kerk gaan is het van belang dat u zich vooraf online opgeeft. Dit kunt u doen middels de volgende link: <https://reserveren.hkerk.nl/>. of via de website pkn-daarle.nl.

Hier is ook meteen zichtbaar hoeveel plaatsen er nog zijn.

Indien u niet over de mogelijkheid van online reserveren beschikt kunt u gebruik maken van de aanmeldstrook in het kerkblad. Deze kan tot en met donderdag ingeleverd worden in de brievenbus van Rehoboth. Een nieuwe aanmeldstrook kunt u na de dienst onder de toren meenemen.

Stappenplan van de Nederlands Hervormde Gemeente Daarle

Stap 0 Bij corona gerelateerde klachten blijft u thuis!
Kinderen van 0 t/m 6 met snotterbellen, maar zonder koorts, mogen gewoon naar de oppas/kindernevendienst.

Op donderdag en vrijdag kunt u zich aanmelden via <https://reserveren.hkerk.nl/> voor het bijwonen van de kerkdienst in Hervormde Kerk Daarle of tot woensdagavond via het aanmeldingsformulier in het kerkblad.

Stap 1 Voor de kerkdienst brengt één van u de kinderen naar de kindernevendienst of kinderoppas in Rehoboth.
Volg de looproute, dus via vooringang naar binnen en via de zijdeur naar buiten. Handen van u en uw kind desinfecteren bij ingang. De garderobe is niet in gebruik, neem de jassen mee.

Stap 2 Tussen 9.00 en 9.25 uur meldt u zich bij de ingang van de kerk.
Volgt u de aanwijzingen van de coördinator op. Desinfecteer uw handen voor binnenkomst bij de desinfectie dispenser.

Stap 3 De coördinator voor in de kerk, begeleidt u naar uw plaats in de kerkzaal.

Stap 4 De garderobe is gesloten. Neem uw jas mee naar binnen.

Stap 5 U kunt aan het einde van de dienst uw gaven geven in de 3 daarvoor bestemde collectezakken bij de uitgang van de kerk.

Stap 6 Aan het einde van de dienst verlaten de gemeenteleden rij voor rij de kerk. Hierbij gaan de mensen op de achterste banken als eerste de kerk uit en als laatste de mensen op de voorste rijen.
Let hierbij op het houden van 1,5 meter afstand.

Stap 7 Na de dienst kunnen de kinderen weer opgehaald worden uit Rehoboth.
Bij het brengen en ophalen gaat maar één ouder naar binnen. Volg hierbij de looproute.

Stap 8 Fijn dat u aanwezig was. Bedankt voor uw medewerking om deze dienst in goede banen te leiden.

Wij vragen om uw begrip. Zonder deze maatregelen mogen we het kerkgebouw niet gebruiken. Zeker in de komende tijd zal er een beroep worden gedaan op ieders flexibiliteit en improvisatievermogen. Uiteindelijk zijn deze maatregelen genomen om uw gezondheid zo veel mogelijk te waarborgen.

Aanpassingen

Onder invloed van versoepelingen of aanscherpingen vanuit de overheid kan het zijn dat we ons gebruikersplan moeten aanpassen. Ook kan het zijn dat we het gebruikersplan moeten herzien als bepaalde onderdelen niet blijken te werken. Indien aanpassingen hierop plaatsvinden zullen we u daarover via het kerkblad en/of de website informeren.

Laten we hopen dat we ondanks de beperkingen toch samen mogen komen om God te eren

Bericht van de clubs

We hopen het nieuwe clubseizoen weer te kunnen beginnen met een startactiviteit. Zoals het er nu naar uitziet, willen we met elkaar gaan volleyballen op 18 september. Aanvang om 18.45 uur op de evenementenweide. We hopen op een gezellige avond met veel gemeenteleden/toeschouwers die aan komen moedigen!! Voor koffie/thee/limonade en een warme hap wordt gezorgd. De activiteit is onder voorbehoud, we volgen de richtlijnen met betrekking tot het coronavirus. Hopelijk zien we elkaar gezond en wel op 18 september!

Gebedssuggesties

- dank God dat Hij doorgaat met zijn werk en dat Hij niet beperkt wordt door een virus of wat dan ook
- dank voor al die mensen die zich in de afgelopen tijd hebben ingezet om het coronavirus te bestrijden (en die dat ook nog steeds doen)
- dank dat er weer meer mogelijk is nu verschillende coronamaatregelen versoepeld zijn, voor de vrijheden die we weer hebben
- dank dat de kerken weer open mogen, dat er weer de mogelijkheid is om bij elkaar te komen
- bid dat het coronavirus onder controle mag blijven en niet weer opnieuw zal oplaaien
- bid voor hen die bang zijn, vanwege het virus of om wat voor reden dan ook, dat ze rust mogen vinden
- bid voor landen die zwaar getroffen zijn door het coronavirus

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de scriba's Erna Kleinjan (Hervormde gemeente, h-scriba@pkn-daarle.nl, tel. 698085) of Wilma Reefhuis (Gereformeerde kerk, g-scriba@pkn-daarle.nl, tel. 697328). Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u contact opnemen met ds. Heusinkveld (Gereformeerde kerk, tel. 697109) of ds. Prins (Hervormde gemeente, tel. 697234). Ook wanneer u geen lid bent van één van beide kerken, mag u altijd contact opnemen.

Aanmelden kerkdienst Hervormde Gemeente Daarle indien digitaal aanmelden niet mogelijk is.

Datum en tijd

kerkdienst: _____

Voornaam:	
Achternaam:	
Adres:	
Plaats:	
Telefoonnr:	

- verklaart geen corona gerelateerde klachten volgens de richtlijnen van het RIVM te hebben (zie ook flyer in de kerk of in het kerkblad).
- geeft toestemming tot het verwerken van gegevens volgens AVG.

Formulier uiterlijk donderdagavond inleveren in de brievenbus van Rehoboth.