



## KERKBLAD

## GEREFORMEERDE KERK DAARLE

12 juli 2020

---

### GEZAMENLIJKE KERKDIENTEN ONLINE

Te volgen op [hkerk.nl](http://hkerk.nl). Zondag 's morgens om 9.30 uur en later terug te kijken. Te beluisteren via de kerkradio van de Hervormde gemeente.

- Zondag 12 juli:** ds. E.J. Prins  
**Zondag 19 juli:** ds. B.J. Heusinkveld  
**Zondag 26 juli:** nader in te vullen

### VANAF 2 AUG. DE MORGENDIENSTEN IN BEIDE KERKEN!

- Zondag 2 augustus:** Da. T. Jansen-Kleinjan, Ermelo  
**Zondag 9 augustus:** Ds. T. Veenstra, Kampen  
**Zondag 16 augustus:** Ds. H. de Haan, Den Ham  
**Zondag 23 augustus:** Ds. B.J. Heusinkveld  
**Zondag 30 augustus:** Ds. B.J. Heusinkveld

U kunt de diensten van uw eigen gemeente rechtstreeks volgen via de kerkradio en met beeld via de (aangepaste) site [hkerk.nl](http://hkerk.nl) (zondag 's morgens om 9.30 uur; als avonddienst zou u later de morgendienst van de zustergemeente terug kunnen kijken).

Afgelopen week hebben de gezamenlijke moderamina weer vergaderd. Het belangrijkste agendapunt was de voortgang van de erediensten: Wanneer gaan de kerkgebouwen weer open voor erediensten en waarom (niet)?

Binnen beide kerkenraden zijn verschillende geluiden te horen: we zijn 'verwend' met kwalitatief goede opnames van diensten in de afgelopen maanden. Hiermee worden ook mensen bereikt die we normaliter niet (vaak) ontmoeten op zondag. Mensen die op de kerkradio zijn aangewezen vinden de beeldverbinding een enorme verrijking ten opzichte van alleen geluid. Op het moment dat we gaan schakelen van opnames naar live-diensten, zal de beeldkwaliteit aanzienlijk verminderen. Hoewel dat (vanwege internet/youtube) altijd zo zal zijn, is besloten om te investeren in beeldverbindingen. Er worden nieuwe camera's en een nieuwe computer geïnstalleerd om de livestreamkwaliteit te verbeteren (voor bijzondere diensten werd tot nu toe vaak een extern bedrijf ingehuurd). Dit ook met het oog op de toekomst, waarbij kan worden gedacht aan podcasts, Q&A (vraag en antwoord-sessies), bemoedigingsmomenten (vgl. Duitse 'Wort am Sonntag').

Gemeente-zijn is echter ook elkaar ontmoeten! Juist de saamhorigheid werd in de afgelopen maanden gemist. Elkaar zien, spreken, samen bidden, samen zingen, samen luisteren, samen de Heer dienen – het behoort tot de kern van het kerk-zijn.

Uiteraard is ook gesproken en gedacht over de 'huis-godsdienst'. In een deel van de gezinnen wordt zondags voluit meegekeken, meegezongen, in andere huizen is dat lastiger... De online-diensten geven voor het 'geloof in huis' nieuwe mogelijkheden – meerderen willen deze periode daarom wel verlengen.

Tevens werd de vraag gesteld of God ons in deze periode ook stil zet om onze verhouding met Hem te vernieuwen en te verdiepen. En is het feit dat kerken gesloten zijn ook niet een signaal van Hogerhand om ons te bezinnen en ons te bekeren tot God?! En als Hij ons stilzet, moeten wij dan ook niet stil gaan staan...

Uiteraard speelt ook de verantwoordelijkheid ten aanzien van (de verspreiding van) het coronavirus een belangrijke rol. We willen niet graag een bron van besmetting zijn, maar ook niet zorgvuldiger (angstiger?) dan nodig is.

U begrijpt dat de kerkenraad om wijsheid verlegen was. Na (hernieuwde) gebeden zijn we tot de beslissing gekomen om de kerk per 2 augustus weer te openen voor erediensten. We zijn God dankbaar dat de deuren weer open kunnen om Hem en elkaar op deze vertrouwde plaats(en) te ontmoeten. Tegelijk zal het nog niet gaan zoals het ging. Over het 'hoe / wat / wanneer' wordt u in een gezamenlijk kerkblad eind deze maand geïnformeerd.

We hopen elkaar – behalve online – ook steeds meer weer 'live' te ontmoeten en samen ons geloof te vieren!

## **GEBED**

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen,  
zich even kan losmaken uit het gareel  
van de zorgen en verantwoordelijkheid,  
dat, los en vrij,  
de aarde kan proeven en ruiken,  
en de lucht en het water en de mensen erbij.  
Geef mij een hart, dat een verrassing beleeft,  
gewoon thuis, of heel ergens anders.  
Geef mij een hart dat nog kan luisteren  
naar de vogels en kan glimlachen  
bij de verre geluiden van koeien  
als de morgen begint.  
Geef mij een hart dat nog op de uitkijk staat  
naar vreemde mensen en andere dingen  
en gelukkig is, om hun anders-zijn.  
Geef mij een hart, dat nog kan spelen  
en alles kan vergeten bij een bal in het water  
of een kind in het zand.  
Geef mij een hart dat kan slapen als een zorgeloos kind.  
God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen  
zoals Gij, op die zevende dag,  
toen alles zeer goed was,  
wat Gij had gemaakt.  
Amen



## KERKENRAAD

- **Kort verslag kerkenraadsvergadering 26-05-2020**

We vergaderen door de Coronacrisis online via het programma Microsoft Teams.

### Opening

Ds. Heusinkveld heet iedereen van harte welkom en leest met ons uit het psalm 142. Na een korte toelichting gaat ds. Heusinkveld voor in gebed.

### Ledenadministratie: Aangescherpte privacyrichtlijnen bij nieuwe inschrijvingen.

De ledenadministratie krijgt van de ouderlingen info door van mensen die lid willen worden van onze kerk. Dit wordt vervolgens geregistreerd in de ledenadministratie. Vanaf nu moet de ouderling bij nieuwe leden navragen of er bezwaar bestaat tegen deze registratie. Ook moet gevraagd worden of er wel of geen bezwaar is tegen het via de SILA verkrijgen van de burgerlijke gegevens (gaat om verhuizing, overlijden, burgerlijke persoonsmutaties). Als er wel bezwaar is tegen de SILA-koppeling, moeten alle wijzigingen t.b.v. de ledenadministratie actief doorgegeven worden (door de leden zelf). In de ledenadministratie wordt vervolgens vastgelegd of er wel of geen bezwaar is. In de ledenadministratie kunnen ook niet-leden vastgelegd worden. Het gaat hier om vrienden, niet-gedoopten en meegeregistreerden. Ook zij moeten op de hoogte zijn van de registratie bij de kerk en het wel of niet bezwaar hebben tegen SILA-registratie kenbaar maken. In alle gevallen is een mondelinge verklaring van de nieuw geregistreerde (of van zijn/haar ouders) voldoende.

### Gemeenteleven

- We hebben minder contact en minder feeling met de gemeente door de coronamaatregelen. Het pastoraat verloopt op dit moment vooral via de telefoon. Wel wordt aangegeven dat bij het rondbrengen van het kerkblad/zondagsblad er wel vaak gelegenheid is gemeenteleden te spreken.
- Er komen positieve reacties op de online kerkdiensten.

### College van Kerkrentmeesters

- Anja Valk heeft aangegeven te willen stoppen als boekhouder van de kerk. Het college van kerkrentmeesters heeft Henk Valk (Wierdenseweg) hiervoor benaderd en deze is bereid gevonden om dit over te nemen.
- De laatste tijd zijn een aantal kerkdiensten gestreamd. (Met name met rouw en trouwdiensten). De kwaliteit van het beeld laat te wensen over. Onze apparatuur is hiervoor op dit moment niet toereikend. De online kerkdiensten die op zondag worden uitgezonden worden opgenomen met de apparatuur van Max Stokvis. Deze apparatuur kan niet gebruikt worden voor het rechtstreeks uitzenden van kerkdiensten. Het college van kerkrentmeesters wil hiervoor graag nieuwe apparatuur aanschaffen. Dit betreft een behoorlijke investering.

Willen we in de toekomst alle diensten streamen? Thuis de kerkdiensten kunnen volgen mét beeld heeft zeker een meerwaarde boven de kerkradio (met alleen geluid). Ook worden nu mensen bereikt die minder vaak of niet meer in de kerk komen. Ook als de kerkdiensten weer opgestart worden zullen de diensten live uitgezonden worden voor de thuisblijvers omdat door de anderhalve meter afstand regel het aantal mensen die de dienst in de kerk kunnen bijwonen beperkt zal zijn. Ook zullen mensen die in een risicogroep vallen, de diensten voorlopig wellicht liever vanuit huis volgen.

### Collecteopbrengst

De collecteopbrengsten van de online kerkdiensten komen tot nu toe redelijk overeen met de normale opbrengst. Dat is fijn.

### Sluiting

De vergadering wordt afgesloten met gebed.

## **DIACONIE**

De afgelopen maanden is er geld voor de collectes binnengekomen via de bankrekeningen van de kerk en diaconie. Deze collectegelden zijn via een verdeelsleutel verdeeld over de collectedoelen die de afgelopen maanden op het collecterooster stonden.

- **Opbrengst collectes over de maanden april en mei**

Kerk	€	1407,78
Onderhoud		639,09
Diaconie		1027,17
Collecte JOP		140,78
Jeugd		494,59
KIA zending		140,78
Zending		106,52
NBG		106,52
KIA Diaconaat		140,78

## **ZWO-COMMISSIE**

Stel je voor; je wilt een huis bouwen voor zendingswerk, maar je hebt geen geld. De meeste mensen zeggen dan: eerst sparen. Bij Jeugd met een Opdracht doen ze dat anders; daar gaan naast sparen ook bidden en vragen God of Hij denkt dat het nodig is dat het huis er komt. Ze kregen antwoord: niet wachten tot al het geld bij elkaar gespaard is, maar gewoon beginnen. In vertrouwen dat God regelt wat nodig is. En dankzij aannemers en andere ondernemers die materialen doneren of voor kostprijs leveren en met hulp van heel veel vrijwilligers is van dat huis de bouw nu halverwege. Als we vertrouwen op God regelt hij dat we alles krijgen wat we nodig hebben; vaak via bijzondere wegen. Bidden en luisteren wat God wil dat we doen. Volgens die leefwijze leven de zendingswerkers van Jeugd met een Opdracht, waaronder Jelle en Jody. En zo geven ze een voorbeeld aan de vele studenten die ze opleiden om mee op missie te gaan en zo het woord van God in de wereld te verspreiden.

Als kerk steunen we via de ZWO-commissie Jelle en Jody zodat zij hun werk kunnen blijven doen. Wilt u meer weten ? Kijk op [www.ywamheidebeek.org](http://www.ywamheidebeek.org)

## **FIETSEN OP DE WOENSDAGAVOND**

We zijn weer gestart. Iedereen die wil kan meefietsen door Daarle en omstreken. De start is om 19.00 uur bij Rehoboth. Samen maken we het gezellig, tot woensdagavond!

## **DORCAS NIJVERDAL ZOEKT NIEUWE VOORZITTER**

Dorcas Nijverdal is nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter. Tot op heden heeft zich nog niemand gemeld. Onze huidige voorzitter stopt per één oktober na zich zeven jaar te hebben ingezet als voorzitter van Dorcas Nijverdal.

Wij zoeken iemand met een positieve christelijke levensovertuiging en enige bestuurlijke ervaring. Je wordt dan het gezicht van het bestuur en vrijwilligers van de Dorcas winkel in Nijverdal. Deze winkel telt zo'n 85 vrijwilligers.

De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen, geeft leiding aan het bestuur in het uitvoeren van alle bestuurswerkzaamheden en vertegenwoordigt de Dorcas winkel.

Hij/zij draagt zorg voor het implementeren, coördineren en bewaken van het vrijwilligersbeleid.

Hij/zij motiveert de vrijwilligers en houdt intake gesprekken met nieuwe vrijwilligers.

Dorcas heeft, verspreid door het land, meerdere winkels met ieder een eigen bestuur. De besturen opereren zelfstandig binnen de door Dorcas Team-winkels gegeven kaders en richtlijnen. De bestuursvoorzitter valt onder de eindverantwoordelijkheid van de teamleider Dorcas winkels.

De opbrengsten van de Dorcas winkel zijn bestemd voor verschillende projecten in Oost – Europa, Afrika en het Midden - Oosten. Hiervoor werkt Dorcas samen met lokale partnerorganisaties, dit om de zelfredzaamheid van de allerarmsten te vergroten.

Spreekt dit u aan en wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen via mail: [dorcaswinkelnijverdal@dorcas.nl](mailto:dorcaswinkelnijverdal@dorcas.nl) of telefoon 0548 522029.

Gert Bladder,  
Secretaris Dorcas Nijverdal.

## **VERSCHIJNING KERKBLAD**

De volgende kerkbladen zullen verschijnen op: **30 aug** en **27 sept.**  
Kopij kan tot respectievelijk **24 aug** en **21 sept** tot **12.00** uur worden  
ingeleverd bij: Marja Jurjens, Zandkuilenweg 15.

E-mail: [g-kerkblad@pkn-daarle.nl](mailto:g-kerkblad@pkn-daarle.nl)

## **BANKREKENINGNUMMERS VAN DE KERK**

Gereformeerde Kerk NL52RABO.032.48.05.268

Gereformeerde Kerk Collectemunten NL52RABO.032.48.28.160

Diaconie NL77RABO.032.48.14.712

Zending NL94RABO.032.48.15.182

Oudercommissie Jeugd NL69RABO.032.48.24.750

World Servants Daarle NL05 RABO 0173 6571 25

Website van de kerk: [www.pkn-daarle.nl](http://www.pkn-daarle.nl)

---



## **BIJBELVERHAAL – ‘MAAK JE GEEN ZORGEN!’ (MATTEÛS 6:25-34)**



‘Is er nog brood?’ vraag ik. We hebben net gegeten, maar ik heb maar één stuk brood gehad. Ik lust nog wel meer. Want we moeten straks een heel eind lopen. We gaan naar Jezus toe. ‘Sorry, Joas,’ zegt mama tegen mij. ‘Het meel in de schuur is bijna op. We hebben nog maar voor een paar dagen. En het duurt nog

een paar maanden voordat het nieuwe koren rijp is.’ Mama legt haar hand op haar dikke buik. Over een poosje krijg ik een broertje of zusje. Ik hoop een broertje. Ik kan niet wachten tot hij er is. Maar mama maakt zich alleen maar zorgen. ‘Hoe kom ik nou aan kleertjes?’ zucht ze. ‘We hebben helemaal niets meer. Geen doeken. Geen wol. Geen geld. En jij moet eigenlijk een nieuw jasje, Joas. Kijk nou, wat je aan hebt is helemaal versleten. Hoe moet dat nou straks, als de baby er is...’ ‘Weet ik niet, mama,’ zeg ik. ‘Misschien kunnen we het wel aan Jezus vragen. Gaan we nou? Gaan we nou eindelijk?’

Mama lacht. ‘Goed dan,’ zegt ze. ‘We gaan.’ We hebben gehoord dat Jezus op de grote heuvel is. Het is een heel eind lopen vanaf het meer waar we wonen. Het is warm. De zon is heet. En mama loopt zo langzaam. Eindelijk zijn we er. Daar, boven op de heuvel, zitten een heleboel mensen in het gras. En Jezus is er ook. Hij is aan het vertellen. Ik wil naar Hem toe rennen. Ik wil horen wat Hij zegt. Ik wil vragen: ‘Jezus, wat moeten we doen, we hebben bijna geen meel meer!’ Maar mama loopt zo langzaam. Ze hijgt en ze puft. Er glijden zweetdruppeltjes van haar hoofd. Ik geef haar een hand. Ik trek haar helemaal naar boven. Als we boven zijn, zoek ik een mooi plekje voor haar uit, onder een boom, zodat ze in de schaduw kan zitten. En ik ga naast haar zitten, en ik luister naar wat Jezus zegt.

‘Beste vrienden,’ zegt Jezus. ‘Jullie hoeven je geen zorgen te maken of je wel genoeg eten en drinken hebt. Of hoe je aan kleren kunt komen.’ Huh? Geen zorgen over eten en drinken? Weet Jezus soms dat mama zich daar zorgen over maakt? Een vogel vliegt hoog door de lucht. Een paar andere vogels vliegen erachteraan. Ze stijgen en dalen, ze glijden en duiken. Het lijkt wel of ze tikkertje spelen. ‘Kijk eens naar die vogels,’ zegt Jezus. ‘Ze werken niet op het land. Ze bewaren geen meel in een schuur. Maar toch zorgt God ervoor dat ze genoeg te eten hebben. Jullie zijn veel

belangrijker voor God dan een vogel. Dus maak je geen zorgen. God zorgt echt ook voor jullie!

Ik stoot mama aan. Ze zit tegen de boomstam, haar ogen dicht. Luistert ze? Of is ze in slaap gevallen? 'En maak je ook geen zorgen over je kleren,' gaat Jezus door. 'Kijk eens naar al die mooie bloemen om je heen.' Ik kijk om me heen. Overal in het gras staan bloemen. Roze en gele en rode en paarse. Ik pluk er één. Een rode klapproos. 'Mooi zijn ze hè?' zegt Jezus. 'Bloemen werken niet. Bloemen naaien geen kleren.' Haha, Jezus maakt een grapje. Bloemen die kleren naaien! Dat kan natuurlijk niet. 'Maar toch hebben de bloemen eigenlijk de mooiste kleren aan,' zegt Jezus. 'Ze zijn zelfs mooier dan de kleren van de koning.' Hé, wat is dat? Er valt een bloemblaadje van mijn klapproos af. En nog een bloemblaadje. Mijn mooie bloem! Er blijft niks van over! Het lijkt wel of Jezus het ziet. 'Bloemen bloeien maar heel even,' zegt Hij. 'Als het gras wordt gemaaid, zijn ze weer weg. En toch versiert God het gras ermee. God houdt nog veel meer van jullie dan van bloemen. Dus maak je geen zorgen. God zorgt echt wel voor jullie.'



Ik kijk naar mama. Ze zit nu rechtop, haar handen op haar buik. Ze kijkt naar Jezus. Ze luistert. 'Vraag niet: "Hoe komen we aan eten en drinken?"' zegt Jezus. 'Zeg niet: "Hoe komen we aan kleren?"' Houd je bezig met Gods nieuwe wereld. Doe wat God van je vraagt. God is jullie Vader. Hij ziet jullie vanuit de hemel. Hij houdt van jullie. Hij zorgt er wel voor dat je krijgt wat je nodig hebt.' Zou dat waar zijn? Ik kijk naar mama. Ze glimlacht. Ze ziet er ineens weer een beetje blijer uit. Ook al hebben we nog steeds te weinig meel. Ook al zitten er gaten in mijn jas, en ook al hebben we nog geen kleertjes voor de baby.

'We hoeven ons geen zorgen te maken, hè mama?' zeg ik, als we aan het eind van de middag terug lopen naar huis. 'Je hebt gelijk, Joas,' zegt mama. 'Dat gaan we proberen. Om ons geen zorgen meer te maken. We gaan vanaf nu proberen om te denken aan God en aan zijn nieuwe wereld.' 'Ik ga het onthouden!' roep ik!

(Bron: Bijbel Basics NBG)

### **OM OVER NA TE DENKEN**

- Maak jij je weleens zorgen? Waarover?

Zou je daar ook met God over kunnen praten, denk je?

- Heb je weleens gemerkt dat God voor je zorgt?



(C) [www.gelovenisleuk.nl](http://www.gelovenisleuk.nl)

[www.gelovenisleuk.nl](http://www.gelovenisleuk.nl)

## Vakantiewens

Ik wens je toe wat velen niet hebben: tijd.

Ik wens je tijd  
om verheugd te zijn, en te lachen,  
en wanneer het je past,  
daar iets mee te doen.

Ik wens je tijd voor jouw doen en denken,  
niet voor jezelf alleen  
maar ook om te geven en uit te stralen.

Ik wens je tijd,  
niet tot haasten en lopen  
maar tijd voor rust en gemoed.

Ik wens dat Hij bij jou mag blijven  
als tijd voor verwondering,  
voor vertrouwen  
in plaats van tijd om naar de klok te kijken.

Ik wens je tijd  
om naar de schepping te kijken,  
en tijd om te groeien ...

Ik wens je tijd  
om opnieuw te hopen en te beminnen,  
want uitstel van die tijd heeft geen zin.  
Ik wens je tijd om weer jezelf te vinden,  
en elke dag, elk uur  
als een geschenk te ervaren.  
Ik wens je tijd om te leven, ten volle  
en er een deugddoende  
en zinrijke vakantie van te maken!

Ellen Vandyuynslager