



KERKBLAD

GEREFORMEERDE KERK DAARLE

14 juni 2020



GEZAMENLIJKE KERKDIENTEN ONLINE



Te volgen op hkerk.nl
Zondag 's morgens om 9.30 uur
en later terug te kijken.

Te beluisteren via de kerkradio van de Hervormde gemeente.

Zondag 14 juni: ds. E.J. Prins

Zondag 21 juni: ds. B.J. Heusinkveld
- Kinderdienst in kader van overstap/afcheid
kindernevendienst

Zondag 28 juni: ds. E.J. Prins

Zondag 5 juli: ds. B.J. Heusinkveld

Zondag 12 juli: ds. E.J. Prins

Deze week hebben de gezamenlijke moderamina vergaderd. Onder andere stond de voortgang van de erediensten op de agenda. We doen niets liever dan als gemeenten de lofzang gaande houden: tot eer van onze God en Heer samenzijn om Hem te loven, te prijzen, te danken en Zijn evangelie te horen en zo gezegend te worden. Alles wat daar afbreuk aan doet, is verdrietig en is ook een vorm van lijden.

We worden stil gezet en moeten dan ook stil gaan staan en vooral stil worden: stil worden voor God om ons te verootmoedigen (vgl. Daniël, Jeremia). Niet terug willen naar het oude normaal, maar vooruit willen naar een nieuw christelijk en heilig normaal. Die omwenteling moet eerst in ons hart plaatsvinden voordat het uitwerking kan vinden naar buiten toe.

Dat is één van de redenen om niet overhaast de kerk weer te openen... Tegelijkertijd is het ondenkbaar dat horeca en concertzalen weer open gaan en de kerk dicht blijft! Dan komen de concrete vragen als: kunnen de kerken op een verantwoorde manier open? Vanaf juli mogen er diensten zijn met 100 mensen, mits voldaan wordt aan het coronaprotocol (! zie daarvoor [pkn.nl](https://www.pkn.nl) of <https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten>). Dat protocol is niet mis: veel regels en richtlijnen. Vanuit beide kerken wordt gekeken hoe dit protocol kan worden ingevuld – aangezien de gebouwen sterk verschillen, zijn de mogelijkheden voor beide kerken verschillend.

In een gezamenlijk kerkblad rond begin juli kunt u hier meer over lezen.

GEBED: GENADE ALLEEN

Heer, dat ik zomaar komen mag
met al mijn fouten, al mijn zonden.
Met al mijn pijn, met alle wonden
die niemand in mijn leven zag.
Heer, dat ik zomaar komen kan
met wat ik niemand durf te zeggen,
met wat ik niemand uit kan leggen.
U weet er immers alles van.
Heer, dat U mij in Christus ziet
als had ik nimmer kwaad bedreven.
Dat U mij in Uw gunst doet leven.
Ik weet het, maar begrijp het niet!
Amen.



Zelfs als niemand een arm om je heen mag slaan,
omarmt God jou met zijn liefde.
Grace (zussenliefde).



- **Examens**

Veel jongeren uit onze kerk zijn geslaagd voor hun schoolloopbaan! Van harte gefeliciteerd! Het was voor jullie een rare afsluiting. Geen officieel schriftelijk examen, maar wel een afronding. En geen uitgebreid examenfeest... Dat is jammer, maar de prestaties van de afgelopen jaren waren er niet minder om. Proficiat met het behaalde resultaat. Veel wijsheid voor een vervolgstap en bovenal Gods leiding en zegen daarbij gewenst!

De jongelui van wie we het weten, hebben we persoonlijk gefeliciteerd. Als we je hebben gemist, meld het dan even bij jeugdouderling Ria. Dat geldt ook voor als je op dit moment niet geslaagd bent. We hebben niet gehoord dat dat voor iemand geldt, mocht het toch zo zijn: niet te lang getreurd: er zijn mogelijkheden genoeg! God helpt ook bij herkansingen of nieuwe wegen!

KERKENRAAD

- **Kort verslag kerkenraadsvergadering 30-04-2020.**

We vergaderen door de Coronacrisis online via het programma Microsoft Teams.

Opening

Ds. Heusinkveld heet iedereen van harte welkom en leest met ons uit het Bijbelboek psalmen. Na een korte overdenking zingen we samen en ds. Heusinkveld gaat ons voor in gebed.

Ledenadministratie:

- Voor de wijkindelingen is aan de ouderlingen gevraagd om te checken of hun registratie overeenkomt met die in de LRP. In de praktijk zijn er de nodige adressen onderling uitgewisseld. Dit komt deels ook omdat wijk 4 een jaar vacant is geweest.
- De hele Oetbrink valt onder de wijk van Janny Reefhuis (Wijk 4), op een aantal uitgewisselde adressen na.
- Als er adressen uitgewisseld worden, blijven deze in de LRP staan op de afgesproken wijkindeling. Bij wisselingen van ouderlingen is de voorkeur dat een adres direct teruggaat naar de oorspronkelijke wijkindeling.
- De contactdames en diakenen houden wel de oorspronkelijke wijkindeling aan.

Jaarrekening:

Zr. Anja Valk, de boekhoudster van de kerk, sluit aan bij de vergadering. Zij loopt met ons post voor post de jaarrekening van 2019 door en geeft een toelichting op de baten en lasten. Het resultaat is -€ 5847,- De dankdagcollecte van vorig jaar heeft een mooi bedrag opgeleverd. Het plan was om in het voorjaar nog een activiteit te organiseren die extra geld zou opleveren. Dit is nu niet mogelijk door de coronamaatregelen. Ds. Heusinkveld dankt Anja voor het vele werk en voor de heldere uitleg.

Evaluatie Coronacrisistijd:

Waar we op dit moment mee bezig zijn als kerk(enraad)/gemeente:

- Er worden kerkdiensten opgenomen die iedere zondagmorgen worden uitgezonden via www.hkerk.nl en via de kerkradio van de Hervormde kerk. Dit gaat steeds beter. Complimenten hiervoor! Max Stokvis neemt de kerkdiensten op. Ook de reacties uit de gemeente zijn positief.
- Er zijn tot nu toe twee gezamenlijke kerkbladen huis-aan-huis bezorgd. Hierin staan ook steeds de contactgegevens van de predikanten en scriba's.
- De bloemen worden nu aan huis bezorgd door Weideman, met een kaartje van Maartje eraan. Er is een vraag of afgekondigd kan worden waar de bloemen naartoe gegaan zijn. We besluiten dit voorlopig achteraf in het kerkblad te melden.
- Het kerkblad wordt voorlopig rondgebracht.
- Het pastoraat verloopt op dit moment vooral via de telefoon, behalve bij overlijden.
- Door de coronacrisis mogen bij een (t)rouwdienst maximaal 30 personen aanwezig zijn. De diensten worden hierdoor als intiem ervaren. De 'knuffels'/aanraking worden wel gemist in deze periode.
- Dopen en avondmaal worden voorlopig uitgesteld.

College van Kerkrentmeesters

- Er is een lessenaar gemaakt voor op de tafel in de kerk, waardoor tijdens de kerkdiensten geen gebruik hoeft te worden gemaakt van de kansel.
- Er is geregeld dat kerkdiensten via livestream uitgezonden kunnen worden. De beeldkwaliteit is nog niet optimaal. Als je elke dienst zou willen streamen moet je investeren. Beeld wordt wel ervaren als meerwaarde naast de mogelijkheid van kerkradio (met alleen geluid).

Paaskaars 2019

Fam. Immink, (Noordkanaaldijk) hebben aangegeven, na een oproepje in het kerkblad, de paaskaars van 2019 graag te willen hebben.

Verder hebben zich geen anderen gemeld hiervoor. De wijkouderling heeft de paaskaars bezorgd.

Belijdenis

De belijdenisdienst stond gepland voor 07-06-2020. Met de catechisanten is besproken om dit door te schuiven naar het najaar.

Collecteopbrengst

De collecteopbrengsten van de online kerkdiensten komen tot nu toe redelijk overeen met de normale opbrengst. Dat is fijn.

Liturgie online diensten

Bij de Hervormde diensten komt de tekst van de schriftlezing in beeld. Dit wordt wisselend prettig en door anderen als minder prettig ervaren. Om de schriftlezing tijdig op te kunnen zoeken en mee te lezen: de liturgie staat ook op de site www.hkerk.nl

Sluiting

De vergadering wordt afgesloten met gebed.

KINDERNEVENDIENST

Afscheid groep 6

Alles gaat dit jaar een beetje anders, maar sommige dingen gaan toch ook gewoon door. Ondertussen is het bijna zomervakantie en dat betekent dat groep 6 afscheid zal nemen van de kindernevendienst. In de morgendienst van zondag 21 juni zullen we hierbij stil staan.

We hebben de kinderen zelf gevraagd om mee te denken over deze dienst en liederen, teksten en andere ideeën te delen met ons. Samen met de dominee hebben we hier een mooie dienst van gemaakt.

Dani, Dorien, Fabian, Gijs, Hugo, Kim, Melissa, Priscilla, Sem en Thijs zullen de overstap maken van kindernevendienst naar tienernevendienst & kinderclub.

Hopelijk kunnen we elkaar over niet al te lange tijd ook weer echt gaan ontmoeten, tot die tijd zullen we de diensten online moeten volgen. U/jij kijkt toch ook mee zondag 21 juni om 9.30 uur?



WORLD SERVANTS GROEP DAARLE

Beste betrokkenen,

Als World Servants groep Daarle willen we jullie graag bijpraten over recente ontwikkelingen bij onze geplande reizen, die we in verband met de coronacrisis niet in 2020, maar in 2021 zullen uitvoeren.

World Servants is er in geslaagd om met de luchtvaartmaatschappijen die ons zouden gaan vervoeren, te regelen dat we de reizen kunnen verplaatsen naar volgend jaar. Dat betekent dus dat we alsnog dienstbaar kunnen zijn op de plek waar we dat hadden gepland, alleen een jaar later. Natuurlijk zagen we er ontzettend naar uit om op reis te gaan, maar gezien de situatie is dat nu niet verantwoord.

De bouwprojecten waar we aan mee zouden gaan werken gaan alsnog door. World Servants heeft de bijdrage daarvoor al aan de lokale organisaties gegarandeerd. De fundering is dus alvast gelegd. Volgend jaar steken we samen met de gemeenschappen de handen uit de mouwen om de gebouwen te realiseren. De lokale bevolking ziet er erg naar uit om dat met ons samen te doen, net zoals wij ook uitzien naar de samenwerking met hen. We verwachten dat we veel van elkaar gaan leren, wat naast de bouw een belangrijk doel van onze reizen is. Nieuwe deelnemers zijn dan ook altijd welkom!

Het uitstellen van deze werkvakanties brengt extra kosten met zich mee, kosten die World Servants zowel in 2020 als in 2021 voor onze reizen moet uitgeven. Samen met World Servants gaan we ervoor om €852,- per persoon te werven, naast de ongeveer €2500,- die we dit jaar al geworven hebben. De supporters van World Servants dragen per deelnemer €250,- bij. Dat betekent dat wij ervoor gaan om aankomend actiejaar per deelnemer nog eens €602,- extra op te halen. Als je hier meer over wilt weten kun je dat lezen op worldservants.nl/challenge2021. Jullie hulp daarbij wordt erg gewaardeerd!

Andere vragen over World Servants en corona kun je lezen op worldservants.nl/corona. Natuurlijk kun je ook altijd één van de leden van onze actiegroep aanspreken, of contact opnemen met World Servants. Hartelijke groet actiegroep Daarle, Leanne & Eva Bosch (Myanmar), Herjan Immink & Jeffrey Meinetten (Zambia) en Jarnick Pape (Ghana).

BIJBELVERHAAL – ‘ARBEIDERS IN DE WIJNGAARD’ (MATTEÛS 20:1-16)

‘Beste vrienden,’ zegt Jezus tegen Petrus en Johannes en de andere leerlingen. ‘Ik heb jullie al veel verteld over Gods nieuwe wereld. Die prachtige wereld waar jullie ook bij mogen horen. Ik vroeg jullie om mijn leerlingen te worden, en dat deden jullie. Daar zal God jullie een grote beloning voor geven. Ik wil jullie een verhaal vertellen waar je iets van kunt leren. Luister! Er was eens een man die een wijngaard had, een grote tuin met allemaal druivenplanten. Jullie weten het, als je een wijngaard hebt, dan heb je het altijd druk.’

Petrus knikt. Hij is visser, maar hij weet hoe druk het is als je een wijngaard hebt. Je moet het onkruid weghalen; en de slakken. Je moet elke dag wel honderd keer naar de put om water te halen, omdat de druivenplanten anders doodgaan. En als de druiven rijp zijn, dan moet je ze heel voorzichtig plukken. Een wijngaard, dat is veel werk.

Jezus vertelt verder. ‘Op een ochtend gaat de boer van de wijngaard naar de stad om mensen te zoeken die hem kunnen helpen met al het werk. Hij ziet een groepje mannen langs de kant van de weg staan, met een schoffel in hun hand en een hoed op hun hoofd. Het zijn mannen die werk zoeken. ‘Ik heb jullie nodig,’ zegt hij tegen ze. ‘Als jullie vandaag in mijn wijngaard werken, krijgen jullie allemaal een zilveren munt.’ De mannen zijn blij. Een zilveren munt, dat is een mooi loon voor een dag hard werken. Ze gaan meteen aan de slag.

Later op de ochtend gaat de boer nóg een keer naar de stad om werkers te zoeken. Want er is nog zoveel te doen! Opnieuw gaat er een groepje mannen mee om te helpen in de wijngaard. De zon staat hoger en hoger. Het is bijna middag. Maar het werk is nog lang niet af. Er zijn nog zóveel druiven die geplukt moeten worden. De wijngaard is zó groot. De boer heeft nog meer helpers nodig. Dus om twaalf uur gaat hij weer naar de stad, en om drie uur nog een keer. ‘Kom bij me werken,’ zegt hij tegen de mensen die met hun schoffel langs de kant van de weg staan te wachten. En weer gaat een groepje mannen mee. ‘We krijgen het werk nooit klaar, baas,’ zegt één van de helpers. ‘Je hebt gelijk,’ zegt de boer. ‘Ik ga zorgen dat er nog meer mensen bij komen.’ Het is al het eind van de middag. De boer gaat nog één keer naar de stad. Daar ziet hij een groepje mannen langs de kant van de weg zitten. Ze hebben lang uitgeslapen, en ze zijn veel te laat naar de stad gekomen om werk te zoeken. ‘Waarom staan jullie hier?’ vraagt de boer. ‘Waarom werken jullie niet?’ Eén van de

mannen haalt zijn schouders op. 'Tja,' zegt hij. 'Niemand heeft ons gevraagd.' 'Kom dan maar met mij mee,' zegt de boer. 'Je kunt in mijn wijngaard aan het werk. Ik zal jullie betalen.' 'Oké,' zeggen de mannen. Ze staan op, lopen mee en gaan aan het werk.



De zon gaat onder. De werkers mogen stoppen. Het werk is klaar. Alle druiven zijn geplukt. De boer roept de mensen die voor hem gewerkt hadden, bij elkaar. Eerst betaalt hij de werkers die pas om vijf uur 's middags begonnen waren. Hij geeft ze een zilveren munt. 'Wow', denken de mensen die al vanaf 's morgens vroeg bezig waren. 'Dan krijgen wij vast wel vijf munten. Of misschien wel tien!' Maar nee. Zij kregen precies hetzelfde loon: één zilveren munt. 'Huh?' zeggen ze. 'Dat is toch niet eerlijk? Wij hebben de hele dag keihard gewerkt in de brandende zon. Wij moeten veel meer geld krijgen dan die mannen die maar één uurtje bezig zijn geweest.' De boer kijkt verbaasd. 'Maar vrienden,' zegt hij, 'ik heb jullie toch niet oneerlijk behandeld? Ik had met jullie afgesproken dat je één zilveren munt zou krijgen. Dat heb ik jullie gegeven. Dit is mijn geld. Ik mag ermee doen wat ik wil. Waarom zijn jullie jaloers als ik andere mensen goed behandel?' Het is even stil als Jezus is uitgepraat. 'Ik zou ook wel een beetje boos zijn,' zegt Petrus. 'Ik ook,' zegt Thomas. 'Ja, maar Jezus heeft wel gelijk,' zegt Johannes. 'Je moet toch niet boos worden

omdat iemand aardig is voor anderen?' 'Weet je,' zegt Jezus. 'Met dit verhaal wil ik jullie iets leren over Gods nieuwe wereld. Jullie werken heel hard. Jullie helpen mij al vanaf het begin. God zal jullie belonen. Maar er zijn ook mensen die er veel later bij komen. Misschien denk je: die doen toch veel minder? Maar zo denkt God niet. Hij is blij met iedereen die bij zijn nieuwe wereld wil horen. Mensen die er later bij komen, krijgen van hem net zo'n mooie plek als mensen die heel veel voor hem gedaan hebben. Zo goed is God.'

(Bron: Bijbel Basics NBG)

DANKBETUIGINGEN

Dankbaar kijken we terug op ons Robijnen huwelijk.

Graag willen we iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en felicitaties die we mochten ontvangen.

Gerrit en Fia Bosch.

In een afscheidsdienst op 19 mei jl. hebben wij in kleine kring afscheid genomen van onze lieve man, vader en opa,

Dieks Schooten.

Dat de mensen die in Christus geloofden toen ze stierven en zij die nog leven op de dag dat de Heere terugkomt naar de aarde, Hem zullen ontmoeten en vanaf dat moment voor altijd bij de Heer zullen zijn.

(1 Thessalonicenzen 4 17:18)

Deze woorden hebben ons troost gegeven. Daarnaast hebben we steun ervaren door de vele kaarten, telefoontjes, bloemen en gebeden die wij als blij van medeleven van u hebben mogen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.

Gerrie Schooten-Kleinjan, kinderen en kleinkinderen.

CANTATE BIJ DE HOI

In het religieuze muziekprogramma Cantate houdt ds. E.J. Prins 21 juni een meditatie.

Cantate wordt elke zondag uitgezonden van 12.00 tot 13.00 uur.

Meer info > hoimedia.com

AANMELDEN CURSUS THEOLOGISCHE VORMING

Onder voorbehoud van maatregelen rond de ontwikkelingen van het coronavirus en daarmee samenhangend de heropening van de kerkelijke gebouwen in Rijssen wordt er ook dit jaar weer gestart met de cursus TVG.

Dit is een cursus voor geïnteresseerden die meer willen weten over het christelijk geloof. De cursus wordt één keer in de twee weken op zaterdagmorgen gegeven in kerkelijk centrum Sion in Rijssen. De volledige cursus duurt drie jaar, maar deelnemers verbinden zich telkens voor een jaar Rekening houdend met bovengenoemde maatregelen is de start op D.V. 29 augustus 2020. Een cursusmorgen duurt van 09.00 – 12.15 uur.

TVG is vooral een informatieve cursus waarin mensen wegwijs worden gemaakt in de bronnen van het christelijk geloof, de Bijbel, de traditie en de toepassing in de dagelijkse praktijk . Docenten zijn hoofdzakelijk predikanten die hun vakgebied willen delen met anderen. Het is duidelijk: meedoen doet wat met mensen. “Het verrijkt, verrast en inspireert. U kunt zich opgeven bij één van onderstaande personen. Ook kunt u de eerste morgen vrijblijvend deelnemen en dan eventueel besluiten om verder te gaan.

Opgave en info bij: de cursuleider Ds K.A. Hazeleger, tel 0529-467745, e mail k.a.hazeleger@hetnet.nl of bij de secretaresse Ria Harbers, tel 0548-515929, e mail riaharbers@gmail.com

AGENDA

Donderdag 25 juni 19.45 uur vergadering kerkenraad
(waarschijnlijk) in Ruimte.

VERSCHIJNING KERKBLAD

De volgende kerkbladen zullen verschijnen op: **12 juli** en 30 augustus. Kopij kan tot respectievelijk 6 juli en 24 augustus tot 12.00 uur worden ingeleverd bij: Marja Jurjens, Zandkuilenweg 15.

E-mail: g-kerkblad@pkn-daarle.nl

BANKREKENINGNUMMERS VAN DE KERK

| | |
|-----------------------------------|--|
| Gereformeerde Kerk | NL52RABO.032.48.05.268 |
| Gereformeerde Kerk Collectemunten | NL52RABO.032.48.28.160 |
| Diaconie | NL77RABO.032.48.14.712 |
| Zending | NL94RABO.032.48.15.182 |
| Oudercommissie Jeugd | NL69RABO.032.48.24.750 |
| World Servants Daarle | NL05 RABO 0173 6571 25 |
| Website van de kerk: | www.pkn-daarle.nl |

IK GEEF JE MIJN GEEST.

Een gedicht (van Ronald Lammers) over het gedeelte uit Johannes 14 waar Jezus spreekt over de Heilige Geest.

Ik geef je Mijn vrede. Ik reik jou Mijn hand.
Ik geef je Mijn sterkte. Door Mij houd je stand.
Ik geef je genade, een teken van trouw.
Ik ben als een Vader. Ik ben er voor jou.

Ik geef je Mijn blijdschap. Ik geef je Mijn kracht.
Ik geef je Mijn uitzicht, het licht in de nacht.
Ik geef je Mijn warmte, een vuur in de kou.
Ik geef je Mijn liefde. Ik ben er voor jou.

Ik geef je Mijn toekomst. Ik geef je Mijn troost.
Want Ik zal beschermen wat zwak is en broos.
Ik geef je Mijn stilte die nimmer benauwt.
In Mij mag je rusten. Ik ben er voor jou.

Ik geef je Mijn vriendschap. Een arm om je heen.
Ik geef je Mijn Woord. Je bent nooit meer alleen.
Ik geef je Mijn leven, omdat Ik van je hou.
Ik geef je Mijn Geest, want Ik ben er voor jou.

Al je vragen en zorgen vinden rust in Mij.
Dus wees maar geborgen, Ik sta aan je zij.
'k Heb alles gegeven, wat jij niet verdient.
Ik wil in jou leven, want Ik ben jouw Vriend.

DAAR PLUK JE DE VRUCHTEN VAN

Zoek je weg door het doolhof en pluk onderweg de druiven. Zo verzamel je een aantal letters. Als je alle letters in de goede volgorde hebt verzameld, wat lees je dan?



OPLOSSING: